

Verslag kringavond Noord-West Veluwe op 14 maart 2016

Op maandagavond 14 maart 2016 hebben wij, de vrouwen van de kring NW Veluwe, onze voorjaarskringavond gehouden. Onze kring NW Veluwe bestaat uit 7 verenigingen. Volgens ons roulatieschema was de vereniging van Nunspeet-Dorp dit voorjaar onze gastvereniging.

Deze avond was mevrouw Esmé Wiegman – Van Meppelen Scheppink onze spreekster. Zij is directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging. De NPV treedt op als spreekbuis en belangenbehartiger van mensen die vanuit hun levensovertuiging het menselijk leven zien als gave van God. Daarbij laat de NPV zich inspireren door Gods Woord.

Het thema waarover zij heeft gesproken was: **‘Preventief (zelf)onderzoek en voorspellende geneeskunde: Wat wil ik (niet) weten.’**

Een zeer actueel onderwerp, wat veel vragen oproept. Er waren dan ook veel dames aanwezig, de zaal was vol. De koster heeft zelfs extra stoelen moeten bijzetten.

Aan de hand van een PowerPoint presentatie nam zij ons mee naar eerst hoe we mogen en kunnen omgaan met alle testen die tegenwoordig worden aangeboden, of mogelijk zijn.

Er zijn veel soorten van zelfonderzoek, bijvoorbeeld zelftesten, vragenlijsten, de total bodyscan, gezondheidstesten, genetische testen.

Alle onderzoeken hebben eerst bezinning nodig. Wat wil ik zelf, en hoe zou God dit willen. Alles wat we doen, is onze eigen verantwoordelijkheid. De NPV zegt: Het leven is door God gegeven. De maatschappij zegt: maakbaarheid. Ze streeft naar perfectie. Dus hoe denken wij dan over testen die nu zo in het nieuws zijn, bij bijvoorbeeld embryo's met het syndroom van down? En hoe denken we na over de testen die er zijn, voordat iemand zwanger wordt? Het blijkt nog niet zo makkelijk te zijn, wat is goed, wat is fout. Iedereen moet zelf zijn/haar verantwoording kunnen nemen.

De ontwikkelingen van de mogelijkheden van testen enz. gaat erg snel! Mevrouw Wiegman raadt ons het boek 'Aan Gods hand door pijn en lijden' aan van ds. T. Keller uit de VS. Dit gaat over Job. Kan onze westerse cultuur nog wel omgaan met pijn?? Het is belangrijk om elkaar tot steun te zijn in het lijden. We zijn allemaal geschapen naar Gods beeld, ook met onze afwijkingen. Wij zijn beeldragers van God!

Vooraf weten van gebrokenheid, dementie, ziekten, het kan ons allemaal overkomen. Bespreek dit goed in relaties, in families, het kan in een levensverklaring worden opgenomen, wat door de NPV is samengesteld. Dit kan veel vragen en problemen achteraf voorkomen.

We gaan met veel vragen naar huis, er is veel om over na te denken.

Onze voorzitter mevrouw Bep van Meppelen Scheppink, (moeder van de spreekster) bedankt Esmé voor haar komst. De verenigingen worden allemaal de groeten overgebracht en tot ziens op de bijeenkomst op 21 april in Bunschoten!

Wij sluiten deze bijeenkomst af door samen te zingen uit het gebed des Heeren:

Uw is de kracht, Uw is al d'eer. U, die ons helpen wilt en kunt, Die in Uw Zoon verhooring gunt, Die door Uw Geest ons troost en leidt, U zij de lof in eeuwigheid!



