

Verslag kringavond Groningen op 7 april 2016

Op 7 april j.l. was er weer een kringavond in de CGK Maranatha in Groningen. Na het huishoudelijke gedeelte gaf de presidente, mw. Willy Kooiman, het woord aan de spreekster van deze avond.

Coby Poelman-Duisterwinkel, geboren in 1955, was deze avond onze gast. Ze schrijft vanaf 2006 gedichten, korte verhalen, geloofsgedichten, voordrachten, Grunniger biebelteksten enz. Ook is ze te vinden op het internet, heel leuk om een keer te bekijken, ook als je een gedicht nodig hebt.

Zie: www.gedichtensite.nl en ook is ze te zien op cobypoelman.blogspot.com of via [Facebook.com/Coby-Poelman-Duisterwinkel](https://www.facebook.com/Coby-Poelman-Duisterwinkel).

Ze vindt haar inspiratie in het Groninger landschap, haar geloof, de dagelijkse gebeurtenissen om haar heen, gebed en gezang. Ze heeft diverse bundels en boeken geschreven.

Hier een gedicht: (te zingen op wijs van gezang 20 Liedboek voor de kerken 1973)

Lied van christenvrouwen

Laat ons als christenvrouwen
met een bewogen hart
voor Hem ons openvouwen
die ons van ver omarmt.
Moge Hij ons versterken
om Zijn Woord te verstaan
dat men aan ons mag merken
Wie steeds met ons wil gaan.

Het hart dat klopt door Christus
staat open voor wat komt,
wil twijfelaars oprichten
helpt helen elke wond.
Hij opent in de mensen
wat nog niet werd herkend,
talenten diep van binnen
heeft Hij voor ons bestemd.

Hij vouwt ons verder open
en biedt ons perspectief,
wij mogen op Hem hopen
die zich in ons verdiept,
Hij roept ons in zijn vrijheid
die Hij heeft uitgespreid,
laat ons op eigen wijze
Hem dan zijn toegewijd.



De presidente besloot de avond met het zingen van lied 392: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt, waarna Coby Poelman ons voorging in dankgebed.



