

Verlag kringavond Den Helder, Opperdoes en Broek op Langedijk op 16 maart 2016.

Locatie: CGK 't Kruisanker te Den Helder

Het eerste deel van de avond was openbaar en behalve ca. 35 leden van de drie verenigingen mochten we in de kerkzaal zo'n 15 belangstellende gemeenteleden van CGK Kruisanker en GKV Morgenster ontvangen, waaronder een aantal mannen.

Op deze avond verzorgde Wim de Knijff een lezing met als titel **“Geloof en kerk in de wereld van internet”**.

We zongen psalmen en gezangen die bij het onderwerp gekozen waren en de avond werd geopend en afgesloten met gebed. De Bijbellezing was uit 1 Joh. 4: 1-6.

Wim de Knijff, afkomstig uit Den Helder en bekend van de EO, stelde zich eerst nog even voor. Daarna kregen we een aantal dia's te zien ter illustratie van de enorme vlucht die de communicatiemiddelen de laatste 140 jaar gemaakt hebben. Sinds 26 jaar zijn we beland in het tijdperk waarin internet het belangrijkste communicatiemiddel is. Voor het eerst in de geschiedenis leren ouderen van jongeren hoe bepaalde dingen werken. Voor jongeren zijn de nieuwe communicatiemiddelen vanzelfsprekend, omdat ze er al waren toen zij geboren werden.

Wim de Knijff gaf ons een flink aantal voorbeelden van nadelen van de veranderende manier van communiceren. Naast het positieve van verbondenheid is bijv. de dwang ontstaan om altijd maar bereikbaar te zijn. Denk ook aan onze privacy die wordt aangetast, doordat alles wat gevraagd of ongevraagd over ons op internet gezet wordt daar blijft staan. Media-opvoeding is belangrijk evenals waken voor onze integriteit. Zet niet alles van jezelf en van de kerk op internet, verspreidt geen persoonlijke informatie over gemeenteleden via e-mail of Facebook.

In de Bijbel wordt gewaarschuwd om niet elke geest te vertrouwen. De wereld is vol met “valse profetie”, denk alleen maar aan reclame. Media zijn dragers van miljoenen boodschappen, positieve en negatieve. In dit alles hebben we een keus (vgl. Daniel).

Voor geloof en kerk heeft internet wel nieuwe mogelijkheden gegeven. Er zijn veel zinzoekers op internet, het evangelie kan op die manier gebracht worden. Op internet zijn Bijbels, Bijbelse dagboeken, meditaties, liederen, enz. te vinden.

Na het openbare deel van de avond gingen de dames van de vrouwenverenigingen naar de bijzaal. Onderdelen van dit laatste deel van de avond waren: het Bondslid, de notulen van 2015 en de vrije bijdrage van Opperdoes. Ons werd gevraagd om Bijbelse getallen te noemen, de betekenis ervan en voorbeelden (10 geboden, 10 plagen, enz.)

Tot slot zongen we “De dag door Uwe gunst ontvangen” en besloten ook dit deel van de avond met gebed.

