



Samenleesbijbel

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem
Uitgeverij: Royal Jongbloed, Heerenveen 2015
€ 59,95 ISBN 9789089120427

Samen met (je) kinderen de Bijbel lezen. Dat is mogelijk met de Samenleesbijbel.

De bijbeltekst in de Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal: een bijbelvertaling in begrijpelijk Nederlands.

Deze nieuwe gezinsbijbel staat vol weetjes, kaarten, spelletjes, gespreksvragen en liedjes.

- Drie routes op verschillende niveaus (8-12 jaar)
- 425 stappen
- 400 liedjes (inclusief cd)
- 32 themapagina's
- Meer dan 1000 illustraties: tekeningen, cartoons, foto's en landkaarten

In de verschillende routes, die oplopen in niveau, ga je stap voor stap langs bekende en minder bekende verhalen en teksten uit de Bijbel.

Voor in de Bijbel kun je zien welke verhalen in een route staan.

De routes lopen op in moeilijkheidsgraad.

De eerste route bestaat uit 50 stappen en bevat de bekendste verhalen. Route twee bestaat uit 125 stappen en route drie uit 250 stappen.

Wanneer je met een route aan de slag gaat, dan volg je die route stap voor stap. Dit betekent dat er regelmatig stukken bijbeltekst worden overgeslagen.

Elke stap bevat een afgebakend stuk bijbeltekst en een aantal extra's. Je kunt samen met de kinderen kiezen of je alles doet of niet. Je kunt bijvoorbeeld wel een weetje lezen, maar niet de opdracht doen.

Op de themapagina's wordt meer informatie gegeven over de tijd van de Bijbel en over hoe je thuis samen vorm kunt geven aan geloven.

Voorin de Bijbel staat een overzicht met alle themapagina's.

Bij de Samenleesbijbel horen ook opdrachten. Bij deze opdrachten staat dan bijvoorbeeld: "Kopieer deze bladzijde". Dit hoef je niet persé te doen, want op www.samenleesbijbel.nl kun je alle opdrachten vinden onder het kopje 'doe'. Je kunt ze dan printen.

Op deze site is nog van alles te lezen over de Samenleesbijbel. Ook kun je de liedjes daar beluisteren.

De Samenleesbijbel is de complete Bijbel in Gewone Taal, met allerlei extra's. Van harte wil ik deze aanbevelen om in het gezin te gebruiken. Op deze manier kun je handen en voeten geven aan de godsdienstige opvoeding. En wat is er mooier om samen met (je) kinderen bezig te zijn rondom de Bijbel? Samen in gesprek te gaan over de dingen die er echt toe doen in het leven!



Alice Gaasbeek-Nentjes, Soest