

Boek van de maand **Numeri – Leven in de (stads)woestijn**



Numeri
Leven in de (stads)woestijn

Ds. H. van Eeken

uitg. Boekencentrum

paperback, 96 pag., € 9,90

ISBN 9789023926290

Het Bijbelboek Numeri is bij veel christenen onbekend en onbemind. Juist daarom is het goed om je eens te verdiepen in dit Bijbelboek. Dit boekje is daarbij een goede wegwijzer.

Numeri is het boek dat een bijzondere periode in de geschiedenis van het volk Israël beschrijft, namelijk de periode vanaf het vertrek bij de berg Sinaï tot aan de grens van het beloofde land. Het gaat dus helemaal over het leven in de woestijn. In deze woestijn heeft het volk Israël zichzelf en zijn God beter leren kennen. Aan de ene kant was het een vruchtbare periode: God sloot Zijn verbond en liet steeds weer Zijn genade zien. Hij kiest ervoor om te midden van Zijn volk te wonen. Maar het is ook een tijd geworden van afval van God. Opstand tegen Hem, twijfel aan Zijn beloften en angst voor de toekomst. Het volk leert in de woestijn het oordeel van God over de zonde kennen en de gevolgen van hun ongeloof.

Daarom is de actualiteit van de boodschap van Numeri niet minder geworden. Als we eerlijk in de spiegel kijken, zullen we dingen van onszelf herkennen in de ervaringen van het volk Israël. Belangrijker is dat we in het boek Numeri steeds weer kunnen lezen hoe God Zichzelf bekend maakt. Hij laat Zich kennen in Zijn genade en oordeel. Hij is de God Die tot ons spreekt en Zich volledig heeft laten kennen in Zijn Zoon Jezus Christus. In de Bijbelstudies wordt daarom steeds weer de verbinding gelegd met Christus.

Het boek telt 8 hoofdstukken en gaat door het hele boek Numeri heen. De hoofdstukken zijn allemaal volgens dezelfde structuur ingedeeld. Er wordt begonnen met een vraag naar aanleiding van een aansprekend voorbeeld, als 'binnenkomer' in het thema van het betreffende hoofdstuk. Daarna volgt een beschrijvende inleiding waarin wordt

uitgelegd waar het in het Bijbelgedeelte over gaat en wat de grote lijn is. Vervolgens volgt de uitleg, waarin de Bijbeltekst vers voor vers wordt toegelicht. Onder het kopje

“Lijnen naar ons leven” wordt het gedeelte concreet toegepast op ons leven hier en nu en worden verbanden gelegd door heel de Bijbel heen, met name ook naar het Nieuwe Testament. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met 7 gespreksuragen en een korte afsluiter in de vorm van een gebed, lied of gedicht.

Dit boekje brengt de boodschap van het boek Numeri dichterbij en is door de opbouw zeer geschikt om te gebruiken op je Bijbelkring of vereniging. Het biedt een heldere boodschap en laat zien dat de God van Numeri ook onze God wil zijn en tot ons wil spreken.



Jeannet de Jong - Bouw, Soest