

REBEKKA – EEN BIDDENDE VROUW Bijbelstudieworkshop

Genesis 24:15-20, 57-61, 62-63, 64-65, 67

Vragen:

- Wat lees je in Genesis 24 over Rebekka? Omcirkel in de tekst de woorden die Rebekka typeren. Welk beeld krijg je van haar?
- Wat lees je in Genesis 24 over Izak? Onderstreep in de tekst de woorden die Izak typeren. Welk beeld krijg je van hem?

En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was, dat, zie, Rebekka de stad uit kwam, die bij Bethuel geboren was, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham; zij had haar kruik op haar schouder.

Het meisje was erg knap om te zien, een maagd: geen man had gemeenschap met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven.

Toen liep de dienaar snel naar haar toe en uroeg: Laat mij toch wat water uit uw kruik drinken.

Zij zei: Drink, mijn heer; en zij haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken.

Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij: Ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben.

Zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen.

Toen zeiden zij: Laten we het meisje roepen en haar mening vragen.

Zij riepen Rebekka en uroegen haar: Wil je met deze man meegaan? Zij antwoordde: Ik zal meegaan.

Toen lieten zij Rebekka, hun zuster, en haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken.

Zij zegenden Rebekka en zeiden tegen haar:

*Zuster van ons, word
tot duizenden van tienduizenden
en laat jouw nageslacht in bezit krijgen
de poort van zijn vijanden.*

Rebekka en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Zo nam die dienaar Rebekka mee en vertrok.

Izak kwam inmiddels uit de richting van de put Lachai-Roi; hij woonde namelijk in het Zuiderland. Izak ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op, en zag, en zie, er kwamen kamelen aan.

Ook Rebekka sloeg haar ogen op en zag Izak; zij liet zich snel van de kameel glijden.

Zij zei tegen de dienaar: Wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde: Dat is mijn heer. Toen pakte zij haar sluier en bedekte zich.

Toen bracht Izak haar in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebekka en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Zo vond Izak troost na de dood van zijn moeder.

Genesis 25:20-21

De 5-uragen-methode

Lees deze verzen en beantwoord de volgende vijf vragen:

1. Waar gaat het gedeelte over?
2. Over wie gaat het in het gedeelte?
3. Wat zegt dit over de Heere God?
4. Wat zegt dit over jou?
5. Wat zegt de Heere God tot jou?

Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.

Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.

Genesis 25:22-24

Vragen:

- Hier vinden we Rebekka als biddende vrouw. Welke zin vormt de kern in dit gedeelte?
- Van wie zou Rebekka dit bidden geleerd hebben? Waarom denk je dat?
- Van wie heb jij leren bidden?

Placemat-opdracht

Teken midden in het vel papier een rechthoek en verdeel de rest in 4 of 5 of 6 vakken (voor elk groepslid een vak).

Schrijf allemaal persoonlijk het antwoord op de volgende vraag in je eigen vak:

- Wat is voor jou kenmerkend voor bidden? Bidden is...

Bespreek vervolgens de antwoorden met elkaar. Maak samen een 'definitie' van bidden en schrijf deze in de rechthoek in het midden.

Vragen:

- Rebekka krijgt antwoord op haar gebed. Welk antwoord geeft de Heere?
- Wat zou Rebekka gedacht, gevoeld, gevonden hebben van dat antwoord?
- Kun jij iets delen over een antwoord dat de Heere jou gegeven heeft op je gebed? En hoe jij je daarbij voelde?

De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.

De HEERE zei toen tegen haar:

*Er zijn twee volken in uw schoot,
en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.*

*Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
en de meerdere zal de mindere dienen.*

Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.

Opdracht:

Wat neem je van deze Bijbelstudie mee naar huis; wat wil je ervan onthouden? Schrijf voor jezelf dat antwoord op het kaartje.