

**Verslag CGK-Vrouwendag
21 april 2016
'Vreemd'**

Het is vandaag een prachtige dag. De zon schijnt uitbundig en het is een gezellige drukte in en om de Chr. Ger. Kerk 'de Fontein' in Bunschoten. De koffie en thee staat klaar met daarbij een lekker stuk Spakenburgs Hart.

Om 11.00 uur probeert de presidente, Rieke den Hertog, de zaal stil te krijgen. Daarna mag iedereen kennis maken met zijn burens voor en achter en op zij, zodat we geen vreemden zijn voor elkaar vandaag.

De gasten worden welkom geheten.

We beginnen met het loven van God door het zingen van een bewerking van Psalm 46:

*Alles wat adem heeft, loue de Here,
zinge de lof van Israels God!*

We vragen de Heere om een zegen over deze dag en danken de Heere dat Hij ons deze dag geeft. Ook bidden we voor de werkers in het buitenland.

Uit de Bijbel lezen we Psalm 146.

De presidente heeft hierover een overdenking gemaakt. God loven en oog hebben voor onze naaste. De hele overdenking staat elders in deze CGK-vrouw.

Hierna zingen we vers 6 en 7 van Psalm 119:

*Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
Laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen.*

O HEER, verberg ij uw geboden niet:

Ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

Jurjen ten Brinke krijgt nu het woord en houdt een boeiende lezing over het thema van deze dag:

VREEMD

Aansluitend luisteren we naar een mooi muzikaal intermezzo van Wim van Dijkhuizen op piano en Anneke Romijn op diverse blokfluiten.

Rieke bedankt Jurjen voor zijn mooie woorden en de handvatten die hij ons gegeven heeft om met de ander om te gaan. De vraag aan hem is om ons te blijven voorlichten hierover.

Hierna gaan we 'even zakelijk' met als eerste het afscheid van Ali Groeneveld van het bondsbureau en Marja de Braal, de secretaris van het bestuur.

We krijgen eerst een filmpje te zien, waarin aan Ali op een voor haar onverwacht moment een bos bloemen wordt aangeboden. Op de vraag, wat haar drive is om zolang betrokken te zijn geweest bij de vrouwenbond is het antwoord van Ali: "Ik wilde bezig zijn in Gods Koninkrijk en het vrouwenbondswerk was op mijn lijf geschreven en ik houd ook heel erg van organiseren."

Rieke heeft voor zowel Ali, als Marja nog een kort dankwoord.

Er volgen nog wat zakelijke mededelingen over de workshops en de inhoud van het fleurige tasje wat iedereen gekregen heeft. Ook wordt meegedeeld dat er naar de koning een groet gestuurd is namens CGK-vrouw. Inmiddels hebben we antwoord gekregen van de persoonlijk adviseur van de koning : "De vriendelijke woorden en gebeden voor hem en zijn gezin zijn erg op prijs gesteld. "

Magda Reinders geeft een korte toelichting over de uitgave van de vrouwenbijbel, die dit jaar verschijnt. Rieke en Magda hebben beiden in de kernredactie hiervan gezeten. Er wordt in de vrouwenbijbel gewerkt met thema's die vrouwen bezig houden. Hierdoor kan een bekende Bijbeltekst heel anders bij je binnen komen. Het kan je leven verrijken. Iedereen kan een folder over de vrouwenbijbel vinden in het tasje.

Ook al heten we nu CGK-vrouw en zijn we op de CGK-vrouwendag, we voelen ons nog steeds verbonden met de vrouwen van het eerste uur van de

BCGV, die het bondslied gemaakt hebben. We zingen hiervan 2 coupletten met wel dit verschil, dat we nu gewoon blijven zitten.

*Leer gij ons in dit leven
onzelf geheel te geven
tot opbouw van uw kerk.*

Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten van deze dag. Hierna zingen we enkele coupletten van het bekende lied 'Zoekt eerst het Koninkrijk van God' in canon.

Hierna is het pauze en staat er voor iedereen een lunchpakket klaar. Vanwege het mooie weer zoeken velen buiten een plekje om het op te eten.

Nieuw zijn vandaag de 2 workshoprondes na de pauze. Er is keuze uit de volgende 6 workshops:

1. DOORSPREKEN OVER DE LEZING met Jurjen ten Brinke

2. OP WEG MET DE VLUCHTELING – Carolien van der Kolk

In deze workshop worden thema's als de Bijbelse visie, achtergrond van de vluchteling en de omgang met vluchtelingen aangestipt. Het geeft handvatten en inspiratie om de vluchtelingen te benaderen en het evangelie door te geven.

3. EN ALS DE VREEMDELING MOSLIM IS...? – Harriët

Deze workshop helpt je verder om de moslimvrouw in je omgeving op de goede wijze te ontmoeten.

4. TAALCOACHING – Amelita Kamerman

Tijdens de workshop wordt uitgelegd hoe je een taalgroep kunt opzetten, de tips, tricks en valkuilen en wat er van een taalcoach wordt verwacht.

5. OP WEG NAAR VRIENDSCHAP MET DE VREEMDELING – Emma Kraaijeveld

In deze workshop gaan we eerst op zoek naar ons eigen gevoel van vreemdeling zijn: b.v. op reis of in een onverwachte situatie. Door het delen

van ervaringen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden er handvatten gegeven om contacten te leggen.

6. MUZIKAAL – Laura Vos, Wim van Dijkhuizen -

Samen zingen is een mooie manier om het thema van deze dag te verwerken. Samen een (meerstemmig) lied aanleren, dat past bij het thema van de dag!

Na de workshops komen we weer bij elkaar voor de afsluiting van de CGK-vrouwendag. We zingen met elkaar psalm 117 onberijmd:

Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natieën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja.

Vervolgens brengen degene die de muziekworkshop gevolgd hebben het aangeleerde meerstemmige lied ten gehore:

Vreemdeling (uit Oratorium 'Ruth' van Joh. Bredewout)

De Heer' heeft mij gezien als vreemdeling,
ontheemde ben ik, kostbaar in Zijn ogen.
Ik struikel op mijn pad in mijn vernedering,
reikt Hij een hand, vervuld met mededogen.
De lammen steunt Hij, blinden geeft Hij licht,
verschoppelingen geeft Hij hoop op leven.
Zijn handen strekt Hij uit naar de gevangenen,
en hongerigen heeft Hij brood gegeven.
Daarom zing ik mijn leven lang Zijn eer.
Des nachts leg ik mij vol vertrouwen neer.
En richt mijn oog op Jacobs God bij het ontwaken.

Ik dank de Heer', Die al mijn zwakheid ziet;
door Hem is mij geluk ten deel gevallen.
Hij is mijn toeverlaat op heel mijn levensweg,
wie anders zou ik mijn leven toe vertrouwen?

Er is het afgelopen jaar actie gevoerd voor Moeder en Kindweekenden van de stichting Gave. Er zijn door vrouwen veel creatieve dingen gedaan en we zijn benieuwd naar de opbrengst van al deze inspanningen. Er worden 8 ballonnen de zaal ingegooid en wie hem vangt mag met de ballon naar voren komen. In elke ballon zit een briefje met een getal. De ballonnen worden doorgeprikt en aan Marije van de Berg van de St. Gave de taak om hiervan het eindbedrag bij elkaar te puzzelen:

€ 20.178,59.

Marije heeft het afgelopen weekend 2 vrouwen naar huis gebracht en ze vroeg wanneer het weer was. Toen ze vertelde waar het geld vandaan kwam was hun reactie: “God zegene deze vrouwen.”

Na het uitspreken van dankwoorden door Rieke wordt deze 1^{ste} CGK-vrouwendag afgesloten met dankgebed door Rieneke Schoonderwoerd.

Ter afsluiting zingen we psalm 87:

De Filistijn, de Tyriër, de Moren
zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht.
Van Sion zal het blijde nageslacht
haast zeggen: ‘Deez’ en die is daar geboren’.