

## Verslag Workshop: **OP WEG NAAR VRIENDSCHAP MET DE VREEMDELING**

Meur. Emma Kraaijeveld bracht ons, door haar verhaal, heel dichtbij verschillende ontmoetingen die zij had gehad in binnen- en buitenland.

Aan het begin van de workshop kregen we de opdracht om 5 minuten met degene die naast of achter je zat te spreken over een moment dat je jezelf als vreemdeling gevoeld hebt. Dit stemde je wel tot nadenken over hoe het voelt 'vreemdeling' of eenzaam te zijn.

Jarenlang trok zij in Noord-Afrika rond en op verschillende plaatsen had zij bijzondere ontmoetingen.

Zij was daar vreemdeling en bekeek het dus eigenlijk van de andere kant.

Ze heeft geprobeerd -en het is haar ook gelukt- om mooie waardevolle contacten op te bouwen. Ze vertelde dat het heel belangrijk is om de ander te accepteren in zijn/haar cultuur. Door zoveel mogelijk begrip voor de ander te hebben, komen er soms openingen, zelfs kan het zo ver gaan, dat er over elkaars geloof gesproken kan worden.

Vanuit de liefde voor haar Heere en Heiland mocht ze vaak door Bijbelteksten bemoedigd worden om met dit werk bezig te zijn.

Enkele tips die ze meegaf:

- Begroet de vreemdeling. Bijvoorbeeld op straat, in de winkel of het openbaar vervoer en kijk hen daarbij vriendelijk aan(Matth. 5: 46-47)
- Help hen. Bijvoorbeeld door Nederlands met hen te oefenen of met boodschappen doen of het invullen van ingewikkelde formulieren(Hebr. 13:16)
- Bid voor hen. Bijvoorbeeld door concreet aan hen te vragen: 'waar kan ik voor bidden?' Dan kun je later vragen hoe het gaat(Matth. 5:44)

We eindigden met een gezamenlijk "het Onze Vader" uit te spreken en iemand daarbij in gedachten nemen waarvoor je dat gebed mocht bidden.