

Verslag van de themadag van 13 november 2018 in Siegerswoude

Na ontvangst met koffie en koek en de opening door het bondsbestuur houdt ds. Fokkema een overdenking over het thema "Wandelen met God".

Inleiding:

Tegenwoordig willen wij met behulp van navigatiesystemen zo snel mogelijk en via een zo kort mogelijke route naar onze eindbestemming. Kortom we willen efficiënt te werk gaan.

Wandelen is hiervan het tegenovergestelde. Als we wandelen gaat het ons niet zo zeer om de eindbestemming maar ook om de reis. We genieten van de omgeving en van het gezelschap van medereizigers. De reistijd is dan niet efficiënt maar wel echte quality-time.

De eindbestemming van onze levensreis is de eeuwigheid. Als we deze reis afleggen samen met God is het pas echte quality-time.

Wandelen met God:

- 1) Wat is dat?
- 2) Hoe doe je dat?
- 3) Waar brengt mij dat?

1) Wandelen met God: wat is dat?

In Gen.3:8 lezen we dat God zelf wandelt in de hof, in het paradijs. God is dus de eerste die wandelt. Wandelen staat voor rust, genieten. De Heere God geniet van Zijn schepping.

In Gen. 4 komt er een einde aan het wandelen. De zonde is in de wereld gekomen. In Gen 4:12 lezen we dat Kaïn nadat hij Abel doodgeslagen heeft moet zwerven en dolen op de aarde. Zwerven is anders dan wandelen rusteloos, nergens meer thuis zijn.

En dan lezen we in Gen. 5 toch weer van wandelen. Henoeh wandelde met God. Waar van anderen staat geschreven : ze leefden zoveel jaren, staat er van Henoeh dat hij wandelde met God. Dit wandelen is dus een manier van leven! Ook voor Henoeh gaat het dagelijks leven gewoon door: ook hij gewon zonen en dochteren. Wandelen met God is dus het gewone dagelijkse leven maar dan met God.

Jezus zegt Zelf: "Ik ben de Weg".

Wandelen met God is "Je gaat in je leven de weg die God je wijst in het vaste vertrouwen dat God er op die weg bij is"

2) Wandelen met God: hoe doe je dat?

We kunnen alleen de weg gaan die God ons wijst als we bidden of Hij ons Zijn wegen bekend wil maken (psalm 25).

We moeten ons houden aan zijn geboden en niet meedoen met de wereld. Psalm 1: 'Welzalig die niet wandelt in den raad der goddelozen'

Uit onszelf lopen we op de verkeerde weg, de brede weg. Hier moeten we vanaf.

Dat kan door het lezen van Gods Woord: psalm 119 "Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad"

Als wij merken dat we niet kunnen en willen wandelen op Gods weg dan moeten we bidden om de Heilige Geest, Die ons wil leren luisteren, begrijpen, geloven en gehoorzamen.

3) Wandelen met God: waar brengt je dat?

God is niet alleen Degene Die voor ons de route bepaalt, Hij gaat Zelf met ons mee! We mogen samen met de Heere wandelen.

Dat is niet altijd makkelijk: we moeten gaan over de smalle weg. Dat vraagt van ons inspanning en overgave. Smalle paadjes brengen je vaak op de mooiste plekjes. Juist in moeilijke wegen mogen we soms Gods nabijheid ervaren. Wandelen met God is niet makkelijk maar wel mooi.

We lezen van Israël in de woestijn dat de Heere met hen mee gaat.

Lev. 26:12 "Ik zal in het midden van u wandelen"

Deut. 2:7 "Ik ken uw wandelen in deze zo grote woestijn"

Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Henoeh hoefde niet te sterven. Dit lezen we maar een paar keer in de bijbel. Maar:

Als we wandelen met God mogen we, al is het door de dood heen, thuiskomen bij de Heere.

Na de overdenking van ds. Fokkema zingen we een aantal liederen. Daarna eten we met elkaar. Na het eten gaan we in groepjes naar de workshops : creatief, wandelen of doorspreken over het thema.

Hierna krijgen we nog een kopje koffie of thee en daarna sluiten we af met dankgebed. We mogen terugkijken op een fijne dag.

