

Bijbelstudie over Mefiboset

2 Samuël 4:4 en 2 Samuël 9.

In deze Bijbelstudie gaat het over Mefiboset. Hij is een zoon van Jonathan, de zoon van Saul, en dus een kleinzoon van Saul. Er is het een en ander in zijn leven gebeurd, waardoor hij geen gemakkelijk leven heeft. Hij is namelijk verlamd aan zijn beide voeten. Hij is al op jonge leeftijd lichamelijk gehandicapt geraakt. Dat is gebeurd toen hij vijf jaar was. Nadat zijn verzorgster het bericht had gekregen dat zijn opa Saul en zijn vader Jonathan gedood waren, ging zij op de vlucht en droeg daarbij Mefiboset in haar armen. Maar zij struikelde en liet hem vallen. Misschien dat hij als gevolg van zijn val zijn voeten of enkels had gebroken. In ieder geval kon hij vanaf dat moment daardoor niet of moeilijk lopen.

Daarnaast heeft hij al jong zijn vader verloren. Hij woont nu in het huis van Makir, in Lo-Debar. Daaruit zouden we de conclusie kunnen trekken dat er toch iemand is die hem heeft opgevangen en voor hem zorgt. Omdat hij een zoon heeft (vers 12) is het redelijk om aan te nemen dat hij getrouwd is. In dat geval kunnen we dus van Mefiboset niet helemaal zeggen dat hij geen mens heeft.

Lo-Debar ligt aan de oostkant van de Jordaan in de richting van het noorden van Israël. Dat is op een veilige afstand van Jeruzalem. We kunnen zeggen dat Mefiboset daar ondergedoken is uit angst voor David.

David is immers zijn opa Saul als koning opgevolgd en in die tijd kwam het voor dat een nieuwe koning de familie van zijn voorganger uit de weg ruimde, zodat die geen bedreiging meer voor zijn positie zou zijn.

Maar die angst voor koning David blijkt helemaal niet nodig te zijn.

Inmiddels is het ongeveer vijftien jaar later. David weet niet van het bestaan van Mefiboset. Maar dat is niet het enige. David wil de familie van Saul helemaal geen kwaad doen. Integendeel.

Op een dag vraagt hij namelijk of er nog iemand van de familie van Saul in leven is.

De reden daarvoor is dat hij hem trouw (HSV: goedertierenheid) wil bewijzen ter wille van Jonathan. Met de trouw wordt de verbondstrouw bedoeld. David heeft voordat hij koning werd een verbond gesloten met zijn vriend Jonathan. Daarbij heeft hij aan Jonathan beloofd dat hij altijd trouw zou blijven aan het huis van Jonathan, dus ook aan zijn kinderen. Hij zou hun nooit kwaad doen, maar hen juist goed behandelen (1 Samuël 20:15-17). Daarbij denkt David aan God. Hij wil daarin laten zien wie God in Zijn trouw is. In vers 3 staat dat David aan een nakomeling van Saul de goedgunstigheid van God wil bewijzen. Goedgunstigheid is hetzelfde als de verbondstrouw.

We kunnen zeggen dat David zijn verbond met Jonathan gedenkt.

David hoort van Siba, een knecht van Saul, dat Mefiboset nog in leven is. Kennelijk is Siba contact blijven houden met Mefiboset, maar heeft hij nooit over het bestaan van Mefiboset aan David verteld.

Op een dag laat koning David Mefiboset ophalen. We kunnen er wel van uitgaan dat Mefiboset daarvan schrikt. Maar als hij bij David komt, neemt David zijn vrees weg door tegen hem te zeggen dat hij hem trouw wil bewijzen ter wille van zijn vader Jonathan. Dat betekent in zijn geval dat Mefiboset de landerijen van zijn vader Saul krijgt en zelfs bij de koning aan tafel mag eten. En David geeft Siba de opdracht om met zijn zonen en personeel het land in dienst van Mefiboset te bewerken, zodat Mefiboset van de opbrengst van het land kan leven.



Dat is geweldig verrassend voor Mefiboset. In die tijd zou geen koning het in zijn hoofd halen om tegen een invalide man te zeggen dat hij bij hem aan de tafel mocht komen eten. Dat was ver beneden de waardigheid van een koning. Samen eten betekende een band hebben met elkaar.

De trouw van David voor de kreupele Mefiboset is des te opmerkelijker, omdat we in 2 Samuël 5:8 lezen dat David niet veel opheeft met lammen en blinden.

Als Mefiboset hoort, hoe David met hem omgaat en welke voorrechten de koning hem geeft, kan hij zijn verwondering niet op. Hoe is het mogelijk, dat de koning omziet naar een nietswaardig iemand als hij. Hij zegt: Wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Een dode hond is niets waard. Zeker in de tijd van David en Mefiboset bekommerde niemand zich om een dode hond.

In het licht van de koning ziet en belijdt Mefiboset zijn eigen onwaardigheid. Hij voelt zich heel klein. Wie is hij, dat hij aan de tafel van de koning eten mag. Wat een genade. Wat een verbondstrouw. Hij wordt zelfs behandeld als een zoon van David.

Wat betekent dit voor ons? Om daar een antwoord op te kunnen geven moeten we de lijn van koning David doortrekken naar koning Jezus, de grote Zoon van David. In Hem ziet God in zijn verbondstrouw naar ons om. Op grond van Gods verbond bewijst Hij ons in Jezus Christus Zijn trouw. Dat is helemaal te danken aan Gods genade. God heeft op eigen initiatief naar ons omgezien, zoals David op eigen initiatief heeft omgezien naar Mefiboset.

God wil in Jezus ons Zijn trouw bewijzen en ons weldoen. Jezus Christus ziet om naar onaanzienlijke mensen. Hij ziet om naar mensen die zelf niets hebben of die geen mens hebben. Hij ziet om naar zondaren. Hij wil samen met hen aan één tafel zijn. Toen Hij op aarde was at Hij met zondaren, met hoeren en tollenaars. Hij was met ontferming bewogen over lammen, kreupelen en blinden en genas hen. Hij heeft Zijn eigen leven gegeven voor hen die van zichzelf niets hebben vanwege hun zonden.

Wij mogen door genade en op grond van Gods verbondstrouw door het geloof bij Jezus komen en horen. Hij wil ons alles geven wat wij nodig hebben voor onze redding en voor ons dagelijkse leven.

Als we dan onszelf zien in het licht van koning Jezus, willen ook wij het van harte belijden: Here, ik ben het niet waard dat U naar mij omziet. Dat Jezus naar ons omziet maakt ons dankbaar en verwonderd over zijn liefde en goedheid!

Wij hoeven niet bang te zijn voor koning Jezus, zoals Mefiboset ook niet bang hoefde te zijn voor David. Hij heeft ons van harte lief en bewijst ons zijn trouw. Op grond van de beloften van Zijn verbond wil God ons om Jezus' wil onze zonden vergeven. Daar hoeven wij nooit aan te twijfelen. Laten we nooit te klein denken van Gods trouw en genade. Laten we die niet onderschatten. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zoals David zich liet leiden door Gods trouw in zijn houding ten opzichte van Mefiboset, zo mogen ook wij ons daardoor laten leiden in onze omgang met medemensen die geen mens hebben.

Door het geloof mogen en kunnen we ook verder zien. Eenmaal zullen we op de nieuwe aarde altijd samen met God en Jezus zijn. In de Bijbel wordt het eeuwige samenzijn het bruiloftsmaal van het Lam genoemd. Dan zullen we altijd samen met de Koning aan

tafel mogen zitten. Dat is een beeld van het eeuwig volmaakt bij God en Jezus zijn. Hoe dat precies zal zijn, weten we niet, maar het zal geweldig zijn.

Ds. K. Jonkman, Steenwijk.

Vragen:

- 1 a. Kunnen we de omgang van David met Mefiboset toepassen op het avondmaal?
Hoe?
 - b. Wat betekent het avondmaal voor u?
- 2 a. Vindt u het weleens moeilijk om te geloven dat God u Zijn verbondstrouw wil bewijzen? Welke redenen kunnen daarvoor zijn?
 - b. Welke betekenis heeft in dat verband onze doop?
- 3) Op welke manier(en) kunnen wij iets leren van de houding van David t.o.v. Mefiboset in onze houding t.o.v. de mensen die geen mens hebben of die gehandicapt zijn?
- 4) Hoe kunnen wij de nederige houding van Mefiboset een plaats geven in onze houding tegenover God? Bespreek daarbij Jakobus 4:6 en 1 Petrus 5:5,6.
- 5) David bewijst Mefiboset trouw door hem de landerijen van Saul te geven en hem een plaats aan zijn tafel te geven. In welke zegeningen bewijst God ons zijn trouw?

Verwerkingsvormen

Maaltijden in de Bijbel

David nodigt Mefiboset aan zijn tafel. Dat betekent dat hij een band met hem wil. In de Bijbel spelen maaltijden een belangrijke rol. Bedenk met elkaar zoveel mogelijk verhalen uit de Bijbel waarin het samen eten een plek heeft.

Kies vervolgens allemaal een verhaal uit, lees de Bijbeltekst goed door en schrijf voor uzelf op wat u hierin opvalt en wat u aanspreekt. Deel dit met elkaar.

Benodigdheden: Bijbels, pennen, papier en eventueel een concordantie.

Doel: Bezinning op de betekenis van het samen eten in de Bijbel.

Samen eten

Het was verrassend dat de koning een gehandicapte uitnodigde aan zijn tafel. Iemand die door anderen waarschijnlijk werd geminacht.

Organiseer samen een maaltijd en deel uw tafel met mensen waar men in de samenleving op neerkijkt of weinig aandacht aan besteedt. Nodig bijvoorbeeld een groepje vrouwen uit het asielzoekerscentrum uit of een christelijke club van mensen met een verstandelijke beperking. Of organiseer een maaltijd in een verzorgingstehuis en vergeet dan vooral niet om zelf ook mee te eten en zo een band op te bouwen met die ander.

Benodigdheden: lekker eten!

Doel: Het omzien naar anderen in praktijk brengen.

Wie ben ik?

Mefiboset denkt klein van zichzelf en verwondert zich over de goedheid van David. Lees zijn woorden nog eens goed door.

Schrijf daarna zelf een persoonlijk epistel aan God waarin u uw eigen kleinheid en onwaardigheid benoemt en Hem dankt voor zijn genade en trouw.

Vouw uw papier op en plak de opgevouwen papiertjes op een vel papier in de vorm van een kruis. Dat is de plek waar u mag komen met uw zwakheid en onreinheid.

Benodigheden: Bijbels, pennen en papier.

Doel: De woorden van Mefiboset u eigen maken en op uzelf en uw relatie met God toepassen.