

Kerstprogramma 2023
Thema: "Hij zal Vrede zijn"
Gemaakt door vrouwenvereniging "Hadassa" uit Bunschoten.

Welkom

Zingen: "Hoe zal ik U ontvangen" (Op toon Hoogte lied 81)

1.Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
O, 's werlds hoogst verlangen,
des sterv'lings zaligst goed?
Dat ons Uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer', ons onderrichte,
wat U behaag'lijk zij!

2.Ver van de troon der tronen
en 's hemels zonneshijn
wilt G' onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn!
Met God wilt G' ons verzoenen,
tot God heft G' ons omhoog,
en onder millioenen
hebt Gij ook mij in 't oog.

3.Nog eens zal Hij verschijnen
als Richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen;
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf!

Lezing: Jesaja 9 : 5 en 6

Gedicht: "Profetie van Jesaja" (Nel Benschop)

Er wordt een Kind geboren:
God Zelf zal met ons zijn;
Hij zoekt wat is verloren
Hij zal een Raadsman zijn.

Het Kind dat eens zal komen,
Dat met de duivel spot
en onder ons komt wonen,
dat is de Sterke God.

Het Kind van Gods behagen
zal komen op Zijn tijd;
Het zal de Godsnaam dragen:

Vader der eeuwigheid.

Het Kind dat al ons lijden
eens op zijn schouders torst
en dat ons komt bevrijden,
dat is de Vredevorst.

Groot zal Gods heerschappij zijn
In 't rijk, door Hem gesticht;
Zijn volk zal eeuwig vrij zijn
en leven in Zijn licht!

Zingen: Psalm 98: 2 en 4
O.B.

2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

4. Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des HEEREN oog:
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

N.B.

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Lezing: Lukas 1: 26 t/m 31

Belijdenis: “uit de geloofsbelijdenis van Nicea”

Ik geloof in één Heere Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen: God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet gemaakt, van hetzelfde Wezen met de Vader, door Wien alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid, is neer gekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en mens geworden is.

Lezing: Lukas 1: 32 t/m 38

Zingen: “Lofzang van Maria”

(Gezang 2)

1. *Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den Heer’,
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.*

3. *Hoe heilig is Zijn Naam!
Laat volk bij volk tezaâm
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.*

4. *Des HEEREN arm is sterk;
Hij deed een krachtig werk;
Die hoog zijn van gevoelen,
Heeft Hij verstrooid, verward,
Met alles, wat het hart,
Dier trotsen mocht bedoelen.*

7. *Zijn goedheid klom ten top:
Hij nam Zijn Isrel op,
Naar ’t heil, Zijn knecht beschoren;
Gelijk Hij, ons ten troost,
Aan Abram en zijn kroost
Voor eeuwig had gezworen.*

Gedicht: “Advent” (Nel Benschop)

Advent is wachten. Wachten en verlangen totdat het eindelijk gebeuren gaat wat werd voorspeld in de profetenzangen; wachten, tot God het woord vervult in daad.

Advent is luist’reu. Luist’reu en verlangen totdat de hemel lichtend opengaat

en je omspoeld wordt door de englenzangen;
luisteren, totdat je hart meezingen gaat.

Advent is komen. Komen met verlangen
naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat
en onze mond vervult met nieuwe zangen
en waar geloof verandert in de daad.

Advent is bidden. Bidden vol verlangen
opdat Gods rijk van vrede komen gaat;
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen
waar ons verlangen in aanbidding overgaat.

Lezing: Lukas 2: 1 t/m 7

Zingen: “In de stad van Koning David” (Op toon Hoogte lied 86)

1. In de stad van koning David
Zoals lang reeds was voorzegd,
Werd een baby door Zijn moeder
In een kribbe neergelegd.
Jezus Christus was dat Kind,
Door Maria teer bemind.

2. Hij kwam uit de hoge hemel
Hij de Koning van 't heelal
Heel eenvoudig was Zijn woning
en Zijn wieg stond in een stal
Amen riep Hij in Zijn kring
Toen Hij door de wereld ging

4. Eenmaal zien ook onze ogen
Hem, die ons Zijn liefde toont,
Want dat Kind is onze Heiland
Die nu in de hemel woont.
Hij brengt al Gods kind'ren thuis
Bij Hem in het Vaderhuis.

Lezing: Lukas 2: 8 t/m 12

Zingen: “ Heerlijk klonk het lied der eng'len” (Weerklank lied 124)

1. Heerlijk klonk het lied der Eng'len,
in het veld van Ephrata:
ere zij God in de hoge,
looft de Heer, Halleluja!

2. Jezus kwam op aarde neder
als een kindje klein en teer;
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer.

3.In een kribbe lag Hij neder,
weldra werd een kruis Zijn troon;
ja, om zondaars te verlossen,
droeg Hij spot en smaad en hoon.

4.Leer ons bij Uw kribbe buigen,
leer ons knielen bij Uw kruis,
leer ons in Uw naam geloven,
neem ons eens in 't Vaderhuis.

Lezing: Lukas 2: 13 t/m 21

Gedicht: “En het geschiedde....” (Co 't Hart)

Er is bij keizerlijk bevel
een Kind geregistreerd,
dat onze taal niet spreken zou,
het kwaad steeds heeft geweerd.

Het koos Zijn plaats in onze tijd
vanuit de eeuwigheid
en het bewees ons metterdaad,
dat Liefde mede lijdt.

Er is bij Goddelijk besluit
een Kind geregistreerd,
dat met de door voor ogen ons
het Leven heeft geleerd,

dat ieder woord te boven gaat,
de tijden overleeft.

Er is een Goddelijk besluit,
dat mensen toekomst geeft.

Daar is het Kind de Levensvorst,
Zijn Vrede spant de kroon.

Er werd een Kind geregistreerd,
Zijn Naam is God de Zoon.

Zingen: Psalm 118: 12 en 14
O.B.

12.Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
Och HEER, geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.

14.Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit;
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

N.B.

9.Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's HEEREN naam.
Wij zeegeen u uit 's HEEREN woning,
wij zegenen u al tezaam.

10.De HEER is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Lezen: Micha 5: 1 t/m 4A

Meditatie

Zingen: “Jubel het uit (Op toon Hoogte lied 87)”

1.Jubel het uit.
De Heer is hier;
ontvang het koningskind!
Als redder van de aarde
geeft Hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt! (2x)
Dus hemel, dus hemel
en aarde. zingt!

2.Jubel het uit.
De Heer regeert;
wees blij, verhef je stem!
Zing als de schepping juicht,
aanbiddend voor Hem buigt
een vreugdelied voor Hem (2x)
een vreugde-,
een vreugdelied voor Hem!

3.Zijn koningschap
zal eeuwig zijn,
rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde
zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht (2x)
de liefde, de liefde
die Hij bracht!

Lezen: Mattheus 2 : 1 t/m 2

Gedicht: “Vrede op aarde” (E. Ijskes-Koger)

Er zal weer vrede op aarde zijn
voor mensen van het welbehagen,
voor wie vervolgd zijn, en verslagen,
zij zullen overwinnaars zijn.

Er zal weer vrede op aarde zijn
voor mensen die geen raad meer weten,
die hier veracht zijn en vergeten,
zij zullen nooit verlaten zijn.

Er zal weer vrede op aarde zijn
voor de verdrukten en de verachten,
die al hun hulp van God verwachten,
zij zullen eens als vorsten zijn.

Er zal weer vrede op aarde zijn
voor hen die schreien en die rouwen
maar altijd op de Heer vertrouwen
God zelf zal hen een trooster zijn.

Er zal nog vrede op aarde zijn
voor wie de zonden zijn vergeven
Al sterven ze, ze zullen leven
En altijd met de Heere zijn.

Zingen: „’t Was nacht in Bethlehem’s dreven“ (Weerklank lied 135)

1. ‘t Was nacht in Bethlems dreven
Een schone stille nacht
En trouwe herders bleven
Bij hunne kudde op wacht
En trouwe herders bleven
Bij hunne kudde op wacht

2.Zij hoopten saam, de vromen
Zij wachtten immer voort
Of Jacobs ster zou komen

Naar 't oud profetisch woord
Of Jacobs ster zou komen
Naar 't oud profetisch woord

3. En ja, juist in die stonde
In dezen zelfden nacht
Werd hun door Eng'lenmonden
Het blijde nieuws gebracht
Werd hun door Eng'lenmonden
Het blijde nieuws gebracht

4. De Heiland is gekomen
In Bethlems kleine stal
Die voor miljoenen vromen
Een Herder wezen zal
Die voor miljoenen vromen
Een Herder wezen zal

6. Hij zal zijn kudde leiden
Zij 't ook door leed en kruis
Tot d' eeuwig' groene tuinen
Van 't Hemelsch Vaderhuis
Tot d' eeuwig' groene tuinen
Van 't Hemelsch Vaderhuis

Lezen: Mattheus 2: 4 t/m 6

Gedicht: “ Een kruis voor de vrede” (Co 't Hart)

De Messias is gekomen,
maar de oorlog duurt nog voort,
wij misbruiken de atomen
en de vrede is een woord,
dat wij hulpeloos hanteren.
Zoekend naar ontwapening
moeten wij verbijsterd leren,
dat 't geloof verloren ging.

Want de Christus is gekomen,
maar wie bouwt er op Zijn kracht?
Wie durft er van vrede dromen
als het recht steeds wordt verkracht,
als de dreiging maar blijft duren
en geen mens meer zeker weet
of het staken van het vuren
uitzicht biedt op minder leed?

Maar de Heiland zal weer komen
en Zijn Vrede plant zich voort,
dieper dan in onze dromen,

meer dan nu nog wordt gehoord,
want Hij heeft daarvoor gestreden,
koos het kruis, de werkelijkheid,
heeft gevochten voor de Vrede,
die Hij U en mij bereidt.

Zingen: "Ere zij God"

Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge
Ere zij God in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den mensen, in den mensen
Een welbehagen
In den mensen, een welbehagen
Een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den mensen een welbehagen
Amen, amen

Vredevorst Meditatie

Micha 5:1-4A

Micha profeteerde tijdens de regering van koning Jotam, koning Achaz en koning Hizkia. Israël was verdeeld in twee rijken. De tien stammen in het Noorden en de twee stammen in het Zuiden.

In Micha 5 vers 1 voorspelt de profeet, 700 jaar tevoren, dat de Messias geboren gaat worden. Hij belooft dat er een nieuwe Heerser zal komen. Een Heerser die vrede zal brengen. En omdat Micha het heeft over Bethlehem-Efratha, denken we automatisch aan de Heere Jezus. Efratha was de streek waarin Bethlehem lag. "Beth" betekent "huis" en "lehem" betekent brood. Bethlehem betekent dus "Broodhuis". Dit stadje leverde graan aan Jeruzalem en lammetjes om te offeren. De leiders van Jeruzalem waren alleen maar gericht op hun welvaart en maatschappelijke posities. Micha profeteerde dat het machtige Jeruzalem, met al haar welvaart, belegerd en verwoest zou worden. Haar koning zou haar niet kunnen redden. Bethlehem echter, dat maar een klein plaatsje was, zou de geboorteplaats zijn van die ene Koning die zijn volk wel zou kunnen redden.

Deze bevrijder, de Messias, zou als een baby worden geboren in Bethlehem (Lucas 2 : 4-7) en uiteindelijk heersen als de grote Koning (Openb.19-22). Micha wist de geboorteplaats van de Heere Jezus precies te voorspellen. Hij zou geboren worden uit het geslacht van David. Hij had altijd al geleefd bij zijn Vader in de hemel maar kwam als mens naar de aarde en kennen wij Hem als Jezus van Nazareth.

De eerste 4 woorden uit vers 4 zijn "Hij zal Vrede zijn". Het vrederijk komt met de geboorte van Christus. Dat is het keerpunt in de geschiedenis. Later in zijn leven zegt Jezus: "Mijn vrede laat ik jullie na". Dit is een heel andere vrede dan de vrede van de wereld. We hoeven daarom ook niet meer bang of ongerust te zijn (Joh 14: 27). Door de eerste komst van Christus kunnen wij vrede met God hebben zonder bang te hoeven zijn voor het oordeel. Bij de wederkomst van Christus, zijn tweede komst, zullen er geen oorlogen, rampen e.d. meer zijn. Dan zullen we voor eeuwig in vrede mogen leven samen met Hem.

Laten wij God danken voor deze Vredevorst.

Gemaakt door : Bestuur Vr.Ver. Hadassa te Bunschoten