

Bijbelstudie over Johannes 8:12: Ik ben het Licht der wereld.

'Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben', Johannes 8:12

In deze duistere wereld, waarin de werken van de duisternis schrijnend openbaar komen, is er maar één lichtpuntje, beter gezegd één volstrekt en blijvend licht: Jezus alleen en Hij ten volle. Dat laat Jezus duidelijk weten in het woord dat Hij in de tempel uitspreekt op dit feest. Daarmee vraagt Hij absolute aandacht voor Zichzelf. Tegelijk laat Hij zien wie Hij is. En wat Hij teweegbrengt.

Het Loofhuttenfeest is een van de grote feesten in Israel. Op dit vooral grote volksfeest is het ontzettend druk in Jeruzalem. Iedereen vierde feest. Je zou het kunnen vergelijken met ons kerstfeest. Men zorgde overal voor kleine huisjes van boomtakken. Daarbij denkend aan de woestijntocht, toen het volk van God in tenten woonde, op weg naar het beloofde land. Men nam dacht men er dan aan dat de HEERE bij Zijn volk woonde, dag en nacht, begeleid door een wolkolom en een vuurkolom.

Eenmaal in het beloofde land aangekomen, vierde men dit feest elk jaar uitbundig. In de tempel, in de voorhof voor de vrouwen, stonden vier grote gouden kandelaren, die zoveel licht verspreidden dat Jeruzalem een feestelijke aanblik kreeg. Een lichtstad, tot vreugde voor de Joden.

Op de eerste dag van dit feest komt de Heere Jezus naar voren en verkondigt aan de feestvierende menigte: Ik ben het Licht der wereld. In alle ernst laat Hij het weten: alleen bij Mij moet u zijn om in het licht te leven, zelf één en al licht te zijn en licht te verspreiden. Want als het licht uitvalt..

Wij zeggen wel eens: doe het licht aan, ik kan geen hand voor ogen zien. Zo is Jezus hét Licht. Zonder Hem en buiten Hem leven we in het donker, als in een afgesloten bunker. Je ziet niets meer. Zo heeft het licht een ontdekkende functie. Waar Jezus komt, zie je pas goed: wie God is, wie de naaste is, en welke weg je moet gaan. In het donker heeft de Vorst der duisternis vrij spel en wordt het aardedonker in het leven. Het leed is niet te overzien. Je moet bij Mij zijn, wil je echt leven en tenslotte niet in de buitenste duisternis terecht komen, verkondigt Jezus. Alleen bij Mij is licht en leven.

Wanneer er geen zonlicht is, kan er niets groeien. Gaat de zon echter schijnen, dan kun je groei en bloei verwachten. Door het licht en in het licht kun je leven, helemaal opbloeien. En waar licht is, is warmte en gezelligheid. In ons gezin is er dan aantrekkelijkheid, voor elkaar en voor ieder die bij ons binnenkomt. Daar moet je zijn, want daar is de Heere als hét Licht.

Jezus is niet een van de vele lichtpunten in deze wereld. Hij is het enige Licht. Nergens anders vind je leven dan bij Hem. Johannes laat zien dat Jezus diverse 'Ik-spreuken' uitspreekt. Ik ben! Als Mozes bij de braamstruik vraagt wie God is, als hij namens Hem naar de farao moet antwoorden Hij: zeg maar IK BEN DIE IK BEN heeft mij tot u gezonden. Ik ben er helemaal en Ik zal laten zien wie Ik ben! Met deze woorden kan Mozes het doen. Met de HEERE Zelf.

Zo spreekt Jezus met goddelijk gezag: Ik ben! Ik ben niet alleen de goede Herder, Ik ben niet alleen de Weg, de Waarheid en het Leven. Ik ben ook als geen ander hét Licht der



wereld. Ik alleen en Ik ten volle. Als alle lichten uitgaan in deze wereld, ben Ik er nog steeds. Ik alleen ben en geef licht. Zonder Mij kan niemand iets zien, iets doen. Zonder Mij is er geen leven en wacht alleen maar duisternis en dood.

In de donkere dagen zingen we nogal eens:

*'Daar is uit 's werelds duistre wolken
een licht der lichten opgegaan;
komt tot Zijn schijnsel, alle volken
en gij, mijn ziele, bid het aan.'*

Het is niet genoeg dat we weten dat Hij het licht is. We zullen vooral met dit licht in aanraking moeten komen, zal het in ons leven licht worden.

Hoe komen we zover dat we door Hem verlicht worden? Zelf zegt Hij: wie Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het en voor het leven hebben.

Daarmee leert Hij dat we allen maar goed uit de voeten kunnen komen wanneer we Hem volgen. Blijven we bij Hem vandaan en willen we alleen maar op een afstand van Hem Jezus aanhoren, dan blijven we in de duisternis, ondanks dat Hij als het licht verschenen is. Dan kunnen we met Jeruzalem een lichtfeest vieren, maar blijft het donker om ons heen.

Van huis uit voelen we ons in de duisternis thuis en doen we, zoals de Vorst der duisternis het uitdrukkelijk wil, de werken van de duisternis. Daarom is het zo donker in deze wereld. Van nature wandelen we in de duisternis. Wandelen doe je voor je plezier en met gemak. Je bent dan in je element. Zo is het met ons mensen. Donker en duisternis zijn in de Bijbel beelden voor de zonde. Daarom moet zo vaak het licht uit, zodat anderen niet ontdekken wat we doen. Er gebeurt zoveel in het geheim, in een nachtleven. Alles gaat stuk en de vrede is weg.

Jezus wil het tegenovergestelde. Hij wil dat wij mensen in het licht leven. Daarvoor is één ding nodig: Hem volgen. We hoeven geen verre reizen te maken en er veel voor te investeren. De vrede, het licht is dichtbij. Alleen Jezus volgen. Niet over Hem praten, maar Hem metterdaad volgen. U te volgen is zo goed, klinkt het in een kinderlied.

Wanneer volg je iemand? Als je iemand kent en hem vertrouwt. Je volgt niet zomaar iedereen. Een goede gids zul je gehoorzaam volgen. Dan ontdek je een en ander en verdwaal je niet. Een goede gids brengt je thuis. Als je eenmaal weet hoe betrouwbaar Jezus is, zul je Hem in geloof volgen. Luisterend naar Hem. Je zet gehoorzaam je treden in Zijn spoor, vooral als de weg onbegaanbaar lijkt. *Wandel maar stillekens achter Hem aan. Hij gaat vooraan*, zingen we terecht. Of, om het met Psalm 17 te belijden: ik zet mijn treden in Uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden.

Volgen is Hem overal volgen, levenslang en daarom alleen maar daar komen waar Hij is!

Welke heerlijke gevolgen heeft dit volgen van Hem?

Jezus belooft nadrukkelijk: wie Mij volgt **z**al het licht van het leven hebben. Bij je eigen (kaars)licht kom je niet zover. Dan weet je niet wat leven is en ook niet hoe je leven moet. In het evangelie naar Johannes vallen licht en leven vaak samen. Licht is leven en leven is licht. Dan ben je veilig en zal het nimmer nacht voor je wezen. Uiteindelijk: *nooit meer nacht en nooit meer duisternis!* Je bent immers op weg naar het eeuwig, zalig licht.



Toch bedoelt de Heere Jezus niet alleen deze heerlijke toekomst. Hij verkondigt namelijk: wie Mij volgt, hééft het eeuwige leven. Een leven hier en nu dicht bij God, in de gemeenschap van God.

Op dit grote feest, wanneer iedereen vol is van de feestvreugde, verstoort Jezus dit feest niet, maar verkondigt Hij dat de echte vreugde bij Hem is en wordt beleefd in het volgen van Hem.

Zo worden christenen het licht voor deze wereld, zoals Jezus in de Bergrede Zijn volgelingen typeerde.

*'Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,
door Christus (Die het Licht der wereld is) de doodslaap ontrezet.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen.'*

Ds. J. van Amstel

Gesprekspunten

1. **Introductie op de avond:**
Maak het gedurende een minuut zo donker mogelijk in de ruimte waar je verblijft. Doe daarna het licht weer aan. Schrijf vervolgens voor jezelf op, wat je hebt ervaren. Hoe vond je het om in het donker te zitten? Wat voelde je toen het licht weer aan ging? Probeer dit zo uitgebreid mogelijk te omschrijven. Zet daarna de voor- en nadelen van donker en licht tegenover elkaar, waarbij je ervaringen mogen meespreken. Probeer ten slotte met elkaar te formuleren waarom je denkt, dat Jezus Zichzelf nu juist "het Licht van de wereld" noemt.
2. Verstoort het de feestvreugde als wij over Jezus spreken en zeggen wie Hij is?
3. Veel mensen spreken over zichzelf en zeggen voortdurend: 'ik ben...'. Herken je dat?
Jezus vraagt aandacht voor Zichzelf en zegt wie Hij is en daar gaat het toch om?
Welke 'Ik ben...' uitspraken van Jezus kennen wij nog meer en wat heeft ons dat te zeggen?
4. Op welke manier worden mensen berijd uit hun wandelen in de duisternis?
5. Hoe leren wij Jezus volgen en wat houdt dit concreet in wat onze levenswandel betreft?
6. In artikel 17 van de NGB belijden we dat God Zichzelf gegeven heeft om verloren mensen te zoeken en hen Zijn Zoon heeft beloofd om hen zalig te maken. Hoe zien wij dit in dit zelfgetuigenis van de Heere Jezus?
7. Stel je voor: de andere vrouwen uit je gespreksgroepje zijn geen christen. Onverwacht krijg je de gelegenheid om hen te vertellen, dat Jezus heeft gezegd, dat Hij het Licht van de wereld is. Zij vragen je wat Jezus daarmee bedoelde te zeggen. Probeer hen dat zo eenvoudig mogelijk duidelijk te maken.