



Interview

met Ivory Hasselaar-Vonk uit Veenendaal

Tekst: Miranda van Vugt-de Zwart

Op een koude dag ga ik op bezoek bij Ivory Hasselaar-Vonk. Ik word hartelijk ontvangen in een warm en knus appartement in Veenendaal. Het is te zien dat hier een creatief iemand woont!

Stel je eens voor aan onze CGK-vrouwen

Ik ben Ivory Hasselaar-Vonk, 34 jaar. Ik heb een lieve man en geen kinderen. Ik ben geboren op de Filipijnen. Mijn biologische vader heb ik nooit gekend en toen ik 3 maanden oud was kwam mijn stiefvader in mijn leven. Hij was wereldreiziger en kwam dus ook op de Filipijnen. Hij leerde daar mijn moeder kennen en bleef er een tijd. Ze kregen een relatie en na ongeveer twee jaar gingen mijn moeder en ik met hem mee naar Nederland en wel naar Eck en Wiel. Daar ben ik ook opgegroeid.

Bij de vorige vraag zei je terloops 'Ik ben ook een CGK-vrouw, hoor!' Vertel!

Ik ben lid van 'de Poster', een soort zendingsgemeente die valt onder de CGK-gemeente Veenendaal-Pniël. Ik ben

niet altijd gelovig geweest en al helemaal niet gelovig opgevoed.

Je ouders waren dus niet kerkelijk?

Mijn stiefvader is atheïst en mijn moeder is altijd Rooms-Katholiek geweest, maar heeft mij en mijn zusje (dat ik later nog heb gekregen) daarvan weinig meegegeven, hoewel ik haar soms wel een kruisje zag slaan bij bepaalde omstandigheden. Het bijzondere is wel dat ik gedoopt ben! Wij werden zo ongeveer door de tv opgevoed. Wij keken vaak de hele dag door tv. Zo leerde ik eigenlijk ook Nederlands. Mijn vader sprak dat natuurlijk wel, maar met mijn moeder sprak hij veel Engels. Mijn ouders werkten veel en wij hadden een oppas. Iedere zondag waren mijn zusje en ik bij mijn oma. Dat was vaste prik, ook voor

de rest van de familie. Ik kreeg veel wereldse dingen mee die haaks op leringen van de Bijbel staan.

Hoe ben je met het geloof in aanraking gekomen?

Ik heb o.a. aan de CHE gestudeerd en daar kreeg ik natuurlijk veel mee vanuit de Bijbel en van de docenten. Na een tijdje ging ik beseffen dat mijn levenswijze totaal anders was en kreeg daar opmerkingen over. Op een bijeenkomst van de CHE was er een keer een spreker die zei dat Jezus het Fundament van je leven moet zijn. Toen is er denk ik al een zaadje geplant, want ik kon niet stoppen met over de dingen van het leven na te denken. Ik kreeg hoe langer hoe meer een hang naar kennis en ik keerde tot mezelf in. Ik zag dat ik een heel leeg leven had en dat ik in zonde leefde. Ik ben op een later moment een Alpha-cursus gaan volgen en ik kreeg steeds meer een verlangen naar dat Fundament in mijn leven. Ik leerde ook de lelijke kanten van het leven zien en dat ik zelf niet volgens de principes van de Bijbel leefde.

En toen? Ging je een gemeente zoeken of mensen van wie je wist dat ze kerkelijk waren?

Ik was erg in mezelf gekeerd en op mezelf gericht. Hoe kan ik anders worden? Ik woonde inmiddels samen en dat kon toch niet samengaan met geloven in Jezus. Ik werd somber en steeds depressiever, want ik voelde me ook niet goed begrepen. Ik kwam bij 'Mozaïek' terecht, want ik voelde dat ik bij een gemeenschap met christenen wilde horen. Na lang verdrietig te zijn geweest, vond ik toch blijdschap en ging ik geloven en vertrouwen in God. Ik heb me laten dopen, omdat ik het gevoel had dat ik dat moest doen. Later begreep ik pas dat dat niet nodig was, omdat ik al was gedoopt.

Maar je bent niet bij 'Mozaïek' gebleven, dus?

Ik ben bij diverse kerken geweest. Het was ook moeilijk om te vinden waar ik naar zocht.

Later begreep ik dat je niet alleen moet zoeken naar wat je kunt ontvangen in de kerk, maar ook naar wat je de kerk kan bieden. Inmiddels woonde ik in Veenendaal en ben ik in 2018 getrouwd met mijn lieve man. Even was ik een periode lauw, maar toch bleef ik dat verlangen naar God en naar een kerk voelen.

En toen kwam corona....

Ja dat was een lastige tijd, maar ook een goede tijd. Ik ben heel veel bijbelgetrouwe sprekers gaan beluisteren en bekijken via YouTube. Hierdoor werd ik bevestigd in mijn geloof. Ik luisterde naar o.a. Mc Arthur, John Piper en R.C. Sproul en naar veel preken op 'Desiring God'. Ik ontdekte dat de gereformeerde leer echt houvast biedt en ik leerde steeds meer om de Heere te vertrouwen en ik zag Zijn soevereiniteit.

Dat is best bijzonder!

Ja het is Zijn goedheid dat ik dit vond. Ik ben erdoor gegroeid in het geloof en kreeg meer rust en vertrouwen. Ook daarin dat God mijn leven leidt, dwars door allerlei moeilijke dingen en periodes heen. Maar Hij regeert en Hij mag dat op Zijn manier doen. We moeten niet alleen groeien en bloeien, maar er moet ook gesnoeid worden. We moeten dichter bij Hem komen en met Hem leven. Door veel in de Bijbel te lezen en podcasts te luisteren leer je ook steeds meer van God.



Luistert je ook vaak naar muziek?

Muziek helpt mij heel erg om thema's te kunnen onthouden, erop te mediteren door te luisteren en mee te zingen. Maar vooral helpt het om me aan God vast te klampen en Hem aan Zijn woord te houden. Het lied 'Love of God' van Brandon Lake & Phil Wickham is een lied dat ik graag luister en meezing.

Te zien aan alle boeken die hier overal liggen, houd je ook van lezen?

Zeker! De ene keer lees ik meer dan de andere keer. Ik lees diverse dagboeken van bijvoorbeeld van Spurgeon of Calvin, Corrie ten Boom en anderen. Vaak schrijf ik stukjes uit de dagboeken over. Ik noem dat meditatief schrijven. Dit is belangrijk voor mij. Ook hou ik erg van de boeken van Elisabeth Elliot. Wat heeft zij veel meegemaakt. Ik leer



van haar hoe met tegenslag om te gaan. Zij is daarin best wel een voorbeeld voor me. Ik heb een tijdje als vrijwilligster in boekhandel 'de Rank', gewerkt en dan krijg je nog meer interesse in boeken! Naast luisteren en lezen vind ik het ook fijn om de dingen creatief te verwerken in een journal. Dat geeft rust in mijn hoofd. Ik neem mooie oude boeken met teksten en zoek er mooie plaatjes en foto's bij. Ik knip en ik plak en dan versier ik alles dan met stofjes, wolletjes etc. Dit doe ik al best lang en ik heb al veel van dat soort boekjes gemaakt.

Zoals je in het begin van het gesprek zei, ben je inmiddels lid van 'de Poster'. Vertel eens wat over deze gemeente.

'De Poster' is een kleinschalige warme gemeente met een fijne predikant, ds. Peter Visser. Ik leer er veel. Het Woord gaat elke zondag open. We komen bij elkaar in een kleine setting. Dat voelt vertrouwd en er is altijd gelegenheid tot het stellen van vragen. Het is ook echt nodig om lid te zijn van het lichaam van Jezus en onderdeel te zijn van een kerk. Onderling is er een goede sfeer. Het fijne aan een kleine gemeente vind ik dat er minder prikkels zijn dan in een grotere gemeente. De preken die in 'de Poster' gehouden worden, zijn helder en eenvoudig, maar gaan altijd over de kern van het Evangelie. Ik volg ook een Bijbelkring, waar we steeds een Bijbelboek met elkaar behandelen. Hier leer ik ook enorm veel van. We zijn nu bezig met

Romeinen. Een prachtige tekst vind ik Romeinen 8 vers 28: 'En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn'. Ik begrijp niet alles wat gebeurt, maar ik weet dat het nodig is. God laat mij groeien in de vraag naar het waarom van het lijden.

Wat betekent het gebed voor je?

Bidden is onmisbaar. Ik bid vaak het 'Onze Vader'. Hier staat alles in. Ik probeer ook in eigen woorden te bidden, maar ik wil hier nog heel graag in groeien. Daarom maak ik ook gebruik van de mooie gebeden die in mijn dagboeken staan. Ik begin er elke dag mee!

Zou jij onze vrouwen nog iets willen meegeven?

Blijf zoeken en vragen als je wil groeien en bloeien in het geloof. Weet dat heiliging een levenslang proces is. Wees geduldig en bereidwillig om te aanvaarden wat God op je pad brengt. Je ontvangt Zijn vrede wanneer je stabiliteit niet is gebaseerd op omstandigheden, maar op Gods karakter.

Ivory, heel hartelijk bedankt voor je openheid en vrijmoedigheid. Het was fijn dat je je verhaal wilde delen. Gods zegen toegewenst!

