

Gebedsketting – dinsdag 28 januari 20.00-21.00

Uw naam worde geheiligd

Weerklank 427: Ere zij aan God de Vader (Ere zij de Heer' der kerk..)

1. laten we *God prijzen en aanbidden* in ons gebed; danken voor alle zegeningen – ook in onze kerken- waarmee Hij ons dag aan dag nog overlaadt

→ We lezen uit de Bijbel: Mat. 8:23-27 + dagboek stukje uit Goede moed (24/1)

Weerklank 487: Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu...

2. laten we *klein worden voor God en onze zonden belijden*, persoonlijk en als kerk

Uw koninkrijk kome

Weerklank 195: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart (vul opnieuw *hun* hart..)

3. laten we bidden om de *vervulling met de Heilige Geest; wijsheid van boven; vertrouwen, dat alles tot opbouw van Gods koninkrijk zal zijn*

*** *speciaal voor de synode gesprekken en besluiten over 'vrouw en ambt' en de toekomst van de CGK***

*** *speciaal voor het leidinggeven aan de synode vergadering***

Weerklank 615: 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer' mijn God, want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot, ...ook dat van de kerk!

Uw wil geschiede

→ Vlak voordat Jezus in Gethsémané de gebedsworsteling zou hebben en uiteindelijk zou zeggen: 'maar niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede', bad Hij het hogepriesterlijk gebed, we lezen een aantal verzen daaruit: Joh 17: 1-3, 9, 4-17, 20,21

Psalm 86:6: Leer mij (ons/hen) naar Uw wil te hand'len...

Psalm 133:3: Waar liefde woont gebiedt de Heer; de zegen...

4. laten we bidden om *gehoorzaamheid aan Gods wil/Woord* en ook om *onderlinge liefde*

Weerklank 237: God is getrouw, Zijn plannen falen niet... Hij die haar (=de kerk) leidt en in de waarheid stelt...