

Bijbelstudie Openbaring 19

Val Van Babylon

De ondergang van Babel is aangrijpend en verschrikkelijk. Haar ondergang is haar welverdiende straf om haar goddeloosheid, zedeloosheid en zucht naar rijkdom. Hoogmoed komt voor de val! Nu Babylon haar verdiende loon ontvangt, kan er vreugde zijn in de hemel. De Heere heeft duidelijk laten zien dat Hij leeft. Zijn ontzagwekkende heerlijkheid en majesteit blijken nu zonneklaar! Hij laat het kwaad niet onbepert voortwoekeren. Het recht heeft uiteindelijk gezegevierd. De roep van de zielen onder het altaar om hun bloed te wreken aan de vervolgers (6 : 10) is daarmee vervuld. God heeft hun vergoten bloed gewroken. Hij heeft hu recht gedaan. Daarom kan de bittere ondergang van Babel eindigen in een lofzang. Een verheven lofzang. Zó schoon, zó ontroerend en zó vertroostend, dat alle angst verstilt.

Halleluja!

Na de rouwklachten die Johannes door merg en been gedrongen moeten zijn, hoort Johannes vreugdeklanken. O wat maken die hem blij! Johannes hoort een hemels hallelujakoer God loven om de verlossing die Hij heeft gegeven. Aan de heerschappij van de vrouw op het beest is nu een einde gekomen. Het machtige koor zingt halleluja. Deze Hebreeuwse oproep komen wij in het Nieuwe Testament alleen in dit gedeelte tegen. Halleluja betekent looft of prijst de HEERE. De oproep komt in verschillende Psalmen voor. Zie o.a. Psalm 146 en volgende.

Voor de troon in de hemel buigen de vier en twintig ouderlingen en de vier dieren zich in aanbidding voor God neer. Ze stemmen in met de lofliederen die voor Gods troon klinken. Ze zijn zo zeer van dankzegging vervuld, dat ze slechts twee woorden kunnen uitbrengen: Amen en Halleluja. Met het 'amen' betuigen zij hun instemming met wat er gezegd en gezongen wordt. Met het 'halleluja' prijzen ook zij God voor de val van Babylon. Er komt een stem uit de troon die alle verlost en engelen, alle dienstknechten van de HEERE, oproept om God te loven (vers 5).

De bruiloft van het Lam

Johannes hoort de reactie op de oproep. Hij kan geen beelden vinden om te beschrijven wat hij hoort. Een ontzagwekkend geluid. In een vooruitblik op wat nog komen gaat, bezingt het hemelse koor Gods universele koningschap. God die op de troon gezeten is, is hoog verheven, heerlijk en soeverein. De rust is op aarde weergekeerd. Er kan feest gevierd worden. De langverwachte bruiloft van het Lam kan beginnen. Alle dingen zijn gereed. De bruidsschat is reeds eeuwen geleden op Golgotha betaald. Nu de definitieve overwinning over Gods vijanden, zonde en dood is behaald, kan de bruid van Christus ter bruiloft worden genodigd.

De gezaligden worden hier voorgesteld als een vrouw, gekleed in haar bruidsjurk. Ze heeft een prachtige bruidsjurk van blinkend en smetteloos linnen. De bruid heeft de genade ontvangen, dat zij zich mocht bekleden met het schitterende, stralende fijnlinnen gewaad, waar geen enkele vlek op is te zien. Het zijn haar rechtvaardige daden, de goede werken die zij door de kracht van Gods Geest op aarde heeft gedaan. Uit liefde en gehoorzaamheid aan haar Bruidegom Jezus Christus mocht zij die verrichten. Nee, dat konden de heiligen niet in eigen kracht. Die daden waren vrucht van Christus' werk! Het zijn vruchten uit het geloof in Christus ontvangen!

De vierde zaligspreking in het boek Openbaring

Na dit loflied geeft de engel Johannes bevel om een zaligspreking op te schrijven. Het gaat over de gasten die geroepen zijn tot de maaltijd. Daarin wordt duidelijk gemaakt, dat zij er absoluut geen recht op hebben. Het is een genadige uitnodiging! Die uitnodiging komt allereerst tot alle kinderen van het verbond. Heel Israël is genodigd. Velen nemen hun toevlucht tot een doorzichtig excuus. (Matth. 22: 3) Evenwel zal straks de bruiloftszaal vol met gasten zijn! Met wie dan? Met armen, verminkten, kreupelen en blinden(Lukas 14 : 15-24). Ja de slaaf moet zelfs uitgaan in de wegen en heggen om mensen te 'dwingen' om te komen. Mensen die door de Farizeeën afgeschreven waren, komen zodoende binnen! Degenen die daadwerkelijk de uitnodiging aanvaardden, worden

geroepenen! genoemd.

In deze genadige uitnodiging klinkt ook een appel door voor u en mij. Willen we uit enkel genade voor eeuwig feestvieren op de bruiloft van het Lam? Weet heel goed dat dit Gods waarachtige woorden zijn. Hij meent wat Hij zegt. Wie Zijn genade en verlossende liefde afwijst, is een grote dwaas!

U moet zich voorstellen hoe de verdrukte gelovigen door deze zaligspreking zijn bemoedigd. God spreekt hen zalig. Zij kunnen echt helemaal op Zijn Woord vertrouwen. Er kan in uw en mijn leven heel wat gebeuren. Veel kan ons ontnomen worden. Maar als we de uitnodiging voor het bruiloftsfeest, het getuigenis van Jezus, hebben overgehouden, wacht ons de eeuwige vreugde! Mag u zich vastklampen aan deze zaligspreking, ja sterker aan de zaligsprekende Heere Zelf?

Ruiters op witte paarden

Wanneer de hemel opnieuw open gaat, ziet Johannes Christus als de Ruiters op een wit paard. Hij staat gereed om naar de aarde te vertrekken. Een grote hemelse legermacht van engelen volgt Hem op witte paarden in witte kleren. De engelen verhogen de luister en heerlijkheid van Christus. De ogen van Christus zijn als een vlam vuur. Zijn ogen flitsen fonkelend heen en weer. Zij doordringen een ieder op de bodem van zijn hart. Op Zijn hoofd zijn vele koninklijke diademen. Hij heeft een Naam geschreven die niemand kent dan Hijzelf. Alleen Hijzelf kan de heerlijkheid van zijn Persoon doorgronden. Het kleed van Christus is in bloed gedompeld. Hij is de grote Overwinnaar. Al Zijn vijanden worden door Hem vertrappt. Alle ongelovigen zullen in de wijnpersbak gegooid worden. Waarom dat? Wel ze hebben zich blijvend verzet tegen Zijn heerschappij. Hoe sabelt Hij Zijn tegenstanders neer? Let op Zijn mond. Uit Zijn mond komt het scherpe zwaard van het Woord van God. Met dit zwaard voert Hij het oordeel uit. Zijn tong zal een zwaard zijn voor allen die de antichrist verkozen boven de Heere en Zijn Christus.

Zijn oordeel is op drie manieren beschreven.

1. Hij slaat hen met het zwaard (Zie boven);

2. Hij slaat hen met een ijzeren staf. Hier is geen sprake van de staf van de goede Herder, maar van de gestrengte scepter van de vergelding. In Psalm 2 kunt u hiervan lezen! 3.

Christus vertreedt hen zoals rijpe druiven worden vertreden in een wijnpersbak. Hij doet dit werk zelf! Hij, die genoemd wordt: de allerhoogste Koning, de aller voornaamste Heere. Geen enkele vorst is met Hem te vergelijken! De majesteit van Christus gaat ons begrip ver te boven. Zijn glorie wordt in een dubbele naam uitgeroepen. O,

valt Hem toch met een waar berouw te voet, zo u nog zonder Hem doorleeft. Nu is het nog het heden van de genade!

Oorlog van het Lam

Johannes ziet een engel op(in) de zon (het hoogste punt van het firmament) staan. Het is een plaats waar zijn stem goed gehoord kan worden door de vogels in de lucht, tot wie hij spreekt. 'Vogels verzamel je voor de maaltijd die de grote God voor jullie klaarmaakt. Jullie mogen eten het vlees van de koningen, van de legeroversten over duizend, van de sterken, ook het vlees van de paarden en van de ruiters, en van alle vrijen en slaven, van de kleinen en de groten.' Hiermee wordt duidelijk aangegeven dat de overwinning bij voorbaat vaststaat! Zo machtig is Christus de Overwinnaar! In het dal van de beslissing, Harmagedon (Op. 16 : 15-16), zal de laatste beslissende veldslag gestreden worden: de oorlog van het Lam. Hier stellen de beide legers zich tegenover elkaar op. Aan de ene kant staat het verzamelde leger van satan dat aangevoerd wordt door de antichrist en de valse profeet. Tegenover hen staat de witte hemelse legermacht van de Heere Jezus Christus. Tot een gevecht komt het evenwel niet. Zonder tegenstand te bieden worden beide aanvoerders van het leger van satan gevangen genomen. Levend worden ze in het vuur van het brandende zwavelmeer geworpen. Zo worden ze door God veroordeeld. Hun verleidende antigoddelijke machten worden hierin definitief vernietigd. Evenzo de legermacht van mensen die zich hebben laten verleiden door de machten van het kwaad. Voor hen is er ook geen mogelijkheid om in het gericht van God te ontkomen.

Deze maaltijd is de keerzijde van de komst van Christus. Het betekent eeuwig feest voor wie Hem hartelijk hebben liefgehad. Maar eeuwige pijn en wroeging voor wie zich lieten verleiden door de macht van het kwaad.

Christus zet alle dingen recht! Hem zij alle lof en aanbidding!

Vragen

1. God zegt in Zijn Woord dat Hem de wraak toekomt. (Zie Deut. 32 : 35, 41, 42, 43 en Rom. 12 : 19). Wat betekent dit voor u persoonlijk, als mensen u verdrietige dingen aandoen?
2. God is Koning ook nu! Wat is het verschil tussen de situatie die 19: 6 beschrijft en nu? Hebt u het daar wel eens moeilijk mee? Wanneer en hoe dan?
3. Hoe komt het volgens u dat Johannes neervalt om de engel te aanbidden? Lopen wij dit gevaar wel eens? (zie vers 10 en let op de reactie van de engel)
4. Is de hel te rijmen met Gods liefde? Geef bij uw antwoord enkele Bijbelse gegevens en voorbeelden! En denk hierbij vooral na over wat de Heere Jezus Zelf heeft gezegd!
5. Lees - thuis alvast - artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Wat zegt dit artikel over de eeuwige tegenstelling tussen de rechtvaardigen en de goddelozen? Geef dit met enkele kernwoorden- die in dit artikel gebruikt worden- aan! Wat doet dit (geestelijk) met u?

Ds. G. J. Capellen