

Bijschrift foto: ds. W.C. van Slooten, predikant CGK te Mussel

Een onmetelijk feest is aanstaande!

Jesaja 25: 6 -12

‘De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten..’ (Jes. 25, 6a HSV)

Het Bijbelboek Jesaja wordt wel het ‘vijfde Evangelie’ genoemd. Wat mag de profeet Jesaja heilvolle vergezichten de toekomst in zien! Neem de verzen waar deze Bijbelstudie over gaat. Wat een perspectief en een troost! Om van vol te houden! Er is een onmetelijk feest aanstaande op de dag dat de Heere Jezus terugkomt, voor allen, die Hem verwacht hebben.

Wel eerlijk en volledig zijn

Toch moet Jesaja ons ook andere vergezichten laten zien, voor dit onmetelijke feest van Jes. 25 uit. Jesaja profeteert niet alleen over Gods zegen, maar ook over vloek voor Israël en de wereldvolken. Dat was Israëls eigen schuld. Ook de volken, ook wij kunnen ons niet vrijpleiten. Hoe ontrouw zijn wij tegen de Getrouwe! Of niet? Het is enkel onverdiende genade waar het op uit mag lopen. Er is volop perspectief en troost vanwege Gods onmetelijke liefde voor zondaren, die heil, redding uit zonde en eeuwig leven van Hem alleen verwachten.

De profeet Jesaja

Jesaja leefde in de achtste en zevende eeuw voor Christus, waarschijnlijk in Jeruzalem. Zijn naam is veelzeggend over de boodschap, die hij van de HEERE moest doorgeven met en in alle visioenen, die hij kreeg: “De HEERE is verlossing”. Als je het van Hem verwacht in je leven, als Hij in het middelpunt van jouw leven staat, dan komt er altijd, zeker en vast verlossing uit zonde en zorgen. Wat zal zijn boekje een troost geweest zijn voor de gelovige ballingen in Babel. Wat is het de eeuwen door een troost voor de gelovigen geweest. Wat is de HEERE goed dat Hij Zijn te verwachten heil zo ook uit de doeken doet!

Een feestmaal met uitgelezen gerechten (v 6)

Jesaja hoeft het aanstaande feestmaal niet bescheiden aan te kondigen, zo in de zin van *‘laat ik nou niet te veel uitpakken, valt het in werkelijkheid niet tegen’*. Nee, de almachtige hemelse HEERE van de legermachten is zeker van Zijn plan. Hij heeft een maaltijd op het oog met verreweg het beste van het beste. En dat is nog menselijk uitgedrukt. Gods royaliteit aan die tafel zal onvoorstelbaar zijn!

Met een feestmaal in Jesaja’s dagen en ook de onze gaat het niet alleen om het eten en drinken, maar ook om het samen aan tafel genieten. Jesaja noemt het wel niet, maar met de Bijbel van kافت tot kافت, met ook inclusief Openbaring 19, weten we het wel Wie de Gastheer is. Dat is toch de Heere Jezus als de Bruidegom met Zijn duur gekochte Bruid aan Zijn Bruiloftsmaal?

Tafelgemeenschap met Jezus? Wat is de HEERE royaal! Dat zal nooit tegenvallen, maar al onze verwachtingen overtreffen.

Op deze berg voor alle volken (v 6)

Waar het feestmaal zal zijn? *‘Op deze berg’* verwijst terug naar Jes. 24: 23. Het zal allemaal gebeuren op de berg Sion, en in Jeruzalem op deze berg. Merk je de bijzondere rol voor Gods eerste volk Israël te midden van alle volken op de jongste dag op?

Het zal een feestmaal zijn voor alle volken. Voor het woordje ‘volken’ lees je in de grondtaal niet ‘gojim’, heidenvolken, maar het Hebreeuwse woordje waar het volk Israël eigenlijk alleen mee

aangeduid wordt, en dan wel in het meervoud. Zou dat iets te zeggen hebben? In v 9 lezen we dat aan de tafel allen aanzitten, die Hem verwacht hebben. Uit alle volken zal men genodigd worden en opkomen naar Sion.

Wat zal dit alles trouwens een gebeuren zijn! De grensovergang bij Arnhem verstopt? De A-3 in Duitsland één lange file? De ferry van Bari-Italië naar Griekenland een chaos? Een toestand op JFK International Airport New York? Tel Aviv-airport Ben Gurion overbelast? De Highway 1 van Tel Aviv naar omhoog richting Jeruzalem een groot probleem? Ach, dit is opnieuw veel te menselijk gedacht! De optrekkende ontelbare schare naar Sion zal een groots wonder zijn.

En met wat Paulus van de Heere mocht doorgeven, laten we dan niet vergeten dat de graven, zeegraven, verbrand as in een flash verbonden zullen worden met hun juichende zielen voor Gods hemeltrou. Hoe immens, hoe onwerkelijk voor ons verstand! Maar de HEERE belooft het! En komt Hij niet al Zijn beloften na, de Getrouwe?

De sluier en de bedekking verslonden, de tranen van alle gezichten afgewist (v 7 en 8)

Van het 'doodskleed', dat over alle activiteit wereldbreed ligt, blijft niets meer over. Het zesde couplet van Psalm 103 hoeft niet meer gezongen te worden. De mens is niet meer aan het sterven prijs gegeven. Zijn leven op die berg aan de tafel daar is niet meer als het gras kortstondig, maar vernieuwd eeuwig! Rouwsluiers hoeven niet meer gedragen te worden.

Is dit alles niet een prelude op wat de verbannen Johannes op Patmos mocht horen? In de andere Bijbelstudie in dit blad over Openb. 19 zal je er zeker van lezen.

De smaad van Zijn volk weggenomen (v 8)

Wat bedoelt de Heere te zeggen met 'smaad'? Met verschillende andere Bijbelteksten, zoals o.a. Ps. 44, 14-17 wijst dit woordje naar een situatie van Gods kinderen waarin God ze verlaten had. Daar is nu definitief een einde aan. Eeuwige zegen mag doorbreken. Wat een goedgunstigheid van de Heere HEERE, de Gebieder en de 'Hij zal er zijn voor Zijn zijnen'. Wat heeft Hij gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. Wat zullen die oude berijmde Psalm-woorden waar blijken te zijn!

Op die dag zal men zeggen (v9)

Wat zeggen ze, belijden ze daar aan dat feestmaal? Het is een belijdenis van geloof dat aanschouwen, 'zien met ogen' is geworden: '*Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen.*' (Jes. 25, 9a). Zij, die Hem verwacht hebben, die de HEERE 'onze God' noemen, dat zijn toch de gelovigen, die in alles het van Hem verwachten, ook hun verlossing uit de zondemacht, uit de klauwen van satan? Dit zijn toch de mensen, die gezegd hebben in hun leven '*U, en Uw genade alleen*', '*niet ik, maar Christus, Gods liefde*'?

Dit zijn geen 'self-made' mensen uit Israël en de wereldvolken, maar 'verwachters' van de Heere en verwachters van Zijn verlossing met al hun ziel en zaligheid! Dit zijn de gelovigen van alle tijden en plaatsen, die bij dat ruwhouten Kruis op diezelfde berg geknield hebben en hun zonde steeds weer aan dat hout gespijkerd hebben, en dagelijks genade gehaald hebben bij dat open graf daar ook in de buurt. Nu zien ze wat ze misschien wel zo vaak en graag zongen: '*Deze God is onze God, Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd noch eeuwigheid te scheiden; ter dood toe zal Hij ons geleiden.*' (Ps. 48: 6 OB)

Maar Moab zal onder Hem vertrapt worden (v 11)

Dan plotseling draait het onvoorstelbaar mooie visioenbeeld richting 'Moab'. Veel exegeten de eeuwen door begrepen daar niets van. Er werd zelfs beweerd dat de laatste twee verzen toevoegingen waren van anderen dan Jesaja. Dat laatste is niet zo, maar het blijven een beetje 'vreemde-eend-in-de-bijt' verzen. Of toch ook weer niet? Was Moab niet een van die 'altijd-vijanden' van Israël? Laten we o.a. denken aan de Moabitisch Balak en Bileam, ook aan de brutale

invallen van het buurvolk in Israël. Moest je niet heel hoogmoedig zijn om vijand te zijn van het volk van de HEERE van de legermachten? Zou Moab niet het type zijn van vijandige hoogmoed tegen de HEERE? Dan worden de laatste beelden, die Jesaja doorgeeft wel duidelijker. Hoogmoed tegen de HEERE zal voor de val komen. Aanhangers ervan, zij, die niet gebogen hebben in hun leven voor de God van Israël, de Vader van de Heere Jezus Christus, de HEERE, zij zullen niet aanzitten aan dat heerlijke feestmaal maar door de HEERE vertrapt worden. En hoe dat zal zijn, kan je zelf wel verder lezen in deze laatste twee verzen. Gods oordeel over hen is onontkoombaar en 'Moab' zal zichzelf niet kunnen redden.

Enfin

We laten best wel nog het een en ander liggen, maar anders zou het teveel worden. Wat mogen we ervan leren dat dit prachtige vergezicht op de jongste dag een werkelijk perspectief en echte troost mag zijn voor vrouw en man, die niet een beetje, of een beetje veel maar alles van de HEERE verwachten! Doe je het? Dan zit je straks aan dat aanstaande feestmaal aan. En de ons ontvallenen? Deden zij het? Dan zullen zij ook aanzitten. Wat zal het een feest zijn voor een ontelbare schare uit de volken en Israël! Onderschat Gods royaliteit en genade niet. Neem het aan en vertel er van door; oma's, moeders, echtgenotes, tantes, zusters, nichtjes schoonzusters, buurvrouwen, vriendinnen, collega's en zusters in de Heere!

Vragen

Al in de Bijbelstudie zelf staan een aantal vragen, maar hier nog enige vragen voor verdere overdenking:

1. Het aanstaande feestmaal is voor allen, die de HEERE verwachten. Zal jij straks daar ook aanzitten?
2. Verandert geloven in dit visioen je persoonlijke leven?
3. Jesaja toont een belangrijke rol voor Israël. Wat heb jij nu met het Joodse volk? Hoe is dat in jouw gemeente?
4. Het laatste artikel van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gaat ook over de jongste dag. Guido de Bres zet in op de grote tweedeling, die dan zal komen; het oordeel over de bozen en goddelozen en de kroning van de gelovigen en uitverkorenen. Denken en spreken over de jongste dag maakt ernstig en bezorgd maar ook heel blij en dankbaar. Hoe spreek jij met ongelovigen over de jongste dag?