

Pasen 2018

Al Gods heilswerk met het oog op ons.

Welkom

Zingen: Uit aller mond lied 78: 1,2 en 4 Jezus, leven van mijn leven.

Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven
in de bangste zielenood,
opdat ik niet hooploos sterven,
maar Uw heerlijkheid zou erven,
duizend-, duizendmaal, o Heer',
zij U daarvoor dank en eer!

Gij, o Jezus, hebt gedragen
lasteringen, spot en hoon,
zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon,
om van schuld en eeuwig lijden
mij, verlorne, te beurijden,
duizend-, duizendmaal, o Heer',
zij U daarvoor dank en eer!

Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden,
voor Uw bittere, bange nood,
voor Uw heilig, biddend strijden,
voor Uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen,
duizend-, duizendmaal, o Heer',
zij U daarvoor dank en eer!

Gebed

Stem

In de lijdenstijd zijn er vele lijdensliederen gezongen. Zij vertolken de breedte, lengte, diepte en hoogte van de liefde van Christus, die geleden



heeft voor zondaren. Heeft u een lied dat er voor u uitspringt? Uw lievelingslied? God geeft ons in Zijn Woord zo'n lied: een lijdenslied bij uitstek is Jesaja 53. Daarin zingt Jesaja voor ons wat de betekenis is geweest van het lijden van Christus.

Gedicht: E. Ijskes- Kooger

Hij heeft al ons leed op Zijn schouders genomen,
de ziekten gedragen, de pijnen gevoeld.
Hij heeft aan het lijden niet willen ontkomen,
Hij wist wat Hij deed en wat God had bedoeld.
Zijn leven is hier als met voeten getreden,
het veld van Zijn ziel is met onrecht bezaaid.
Hoe heeft Hij geworsteld, hoe heeft Hij geleden;
maar recht en gerechtigheid heeft Hij gemaaid,
Hij heeft al de smarten der wereld gedragen,
Hij groef door te sterven de vijand het graf.
Hij heeft door te sterven de satan verslagen,
Hij nam door te sterven de schuld van ons af.

Stem

Wij allen ervaren het lijden als een heel wezenlijk bestanddeel van ons leven. Er is immers niemand aan wie het lijden voorbijgaat. Soms overkomt het ons, soms halen we het al dan niet bewust over ons heen. Wie naar de bron van het lijden zoekt, moet naar de Bijbel om haar te vinden. Alle lijden herinnert ons aan de zondeval. Lijden moet ons tot de erkenning brengen: 'Wee ons, want wij hebben tegen God gezondigd'. Ons lijden heeft dus te maken met zonde en schuld. Het lijden is verdiend.

Zingen: Gezang 45: Mijn Verlosser hangt aan 't kruis.

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch Uw almacht thans,
waar Uw goddelijke glans?

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
En Hij hang er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij
en Zijn sterven zaligt mij.

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en ik zou in droeve dagen
troost'loos klagen?
Klagen, neen! Bij dit gezicht
valt de zwaarste last mij licht.

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k Heb mij, Heer, in dood en leven
U gegeven.
'k Leef, in ureugd en tegenheen,
'k leef en sterf voor U alleen.

Of zingen: Psalm 22: 1 en 2 OB

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij'
en brullend klaag in d' angsten die ik lij',
dus fel geslagen?
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen.
Gij antwoordt niet; 't zij ik des nachts moog' kermen.
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen,
in mijn verdriet.

'k Erken nochtans, Gij, Gij zijt heilig, Heer
en hebt Uw huis, den zetel Uwer eer
bij Isrel, daar Uw lof klinkt keer op keer
in gunst doen bouwen.
Op U stond vast der vadersen betrouwen:
Gij zaagt hen aan, Gij hebt, wanneer z' in noden
tot U om hulp, vertrouwend, zijn gevloden,
hen bijgestaan.

Aankondiging van het lijden: Lukas 18: 31 - 33

Stem

'Leven is lijden', zo zei iemand eens. En het is waar. Het begint al bij onze geboorte. Niet zonder reden wordt de wereld een jammer- of tranendal genoemd. Bekend is de uitdrukking dat ieder huis zijn kruis en ieder hart zijn smart heeft. De zonde breekt alles stuk. Zonde brengt smart en droefheid. Want was er geen zonde, dan was er ook geen lijden! Hoe vaak lezen we niet in overlijdensberichten dat iemand na korter of langer lijden

stierf? En als wij dan in Christus' werk leerden rusten, is het sterven een overlijden. Over het lijden heen gedragen, door de Heere Jezus Christus.

Zingen: Uit aller mond 63: 5 (melodie: Psalm 22)

Hij werd verdrukt en kwam voor het gerecht.
Ter dood veroordeeld, aan het hout gehecht,
heeft Hij Zijn leven voor ons afgelegd.
Wie wist Zijn wonen?
Een graf bij goddelozen moest Hem tonen
hoe men Hem hoont,
maar God heeft Hem gegeven
een dood bij rijken, voor Zijn heilig leven
als eerbetoon.

Gedicht (dichter onbekend)

Zie toch de mens, zie toch eens naar Zijn voeten,
zie naar Zijn handen, gruwelijk verwond,
zie hoe soldaten Hem meesmuilend groeten
zie naar Zijn bloed dat afdruipt naar de grond.
Zie naar Zijn ogen, die de Vader zoeken
en Hem niet vinden in die barre nood.
Zie hoe Zijn haters Hem luidkeels veruloeken,
zie hoe Hij langzaam wegglijdt in de dood.

Is dit Uw Vorst, o volk, is dat uw Koning?
Dit de Messias Die gij hebt verwacht?
Zijn kleet; wat windsels, en een graf Zijn woning,
en wat Romeinen als Zijn erewacht.
Zie toch de mens: een dode, een verachte,
geweerd en uit het leven weggedaan;
als zaad dat in de aarde ligt te wachten
tot het verrijzen zal als bloeiend graan.

Schriftlezing: Lukas 23: 55 en 56

Zingen: Zingende Gezegend 155: 2 (melodie: Psalm 98)

*Wij hadden alle hoop verloren,
niemand van ons zag toekomst meer,
leeg was ons hart als nooit tevoren,
zo eenzaam, zonder onze Heer'.*

Hopeloos donker was ons leven,
een bange droom, een lange nacht;
waar was ons laatste licht gebleven:
Christus, Die ons de toekomst bracht?

Schriftlezing: Lukas 24: 1 - 12

Zingen: Zingende Gezegend 155: 1 (melodie: Psalm 98)

Goddank! Laat iedereen het horen:
Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren
Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,
een engel kondigt stralend aan:
ziet waar Zijn lichaam heeft gelegen,
waarlijk, de Heer' is opgestaan!

Stem

De vier evangelisten vertellen ieder op hun eigen wijze het opstandingsverhaal, maar allen werden geïnspireerd door de Heilige Geest. Marcus zegt dat de vrouwen vluchtten. Mattheus zegt dat ze hun weg gingen met vrees en grote blijdschap. Lucas spreekt van het berichten aan de elven en aan al de anderen en Johannes beschrijft de ontmoeting van de opgestane Heere met Maria Magdalena. Zo mogen ook wij bringers van de goede Boodschap zijn.

Gedicht: onbekend

Vertel de mensen dat God Koning is,
maar ook, dat Hij een Vader is, Die vol erbarmen
Zijn struikelende kind'ren opvangt in Zijn armen,
hen opzoekt in de diepste duisternis.

Zing voor Zijn Zoon, Die eens gestorven is;
zeg, dat Hij leeft en dat wij met Hem zullen leven;
zing van de vreugde, die je dóór wilt geven,
omdat je hart er boordevol van is.

Zingen: Uit aller mond 143: 1 en 2(Jezus leeft en wij met Hem.)

Jezus leeft en wij met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?

Jezus leeft, en Zijne stem
roept ook ons eens weer tot leven.
Gij, o Heiland, Gij alleen,
Gij zijt onze troost alleen!

Jezus leeft! Hem is het Rijk.
Elk moet Hem als Koning eren.
Wij ook zullen, Hem gelijk,
eeuwig eens met Hem regeren,
Gij, o Heiland, Gij alleen,
Gij zijt onze troost alleen!

Of zingen: Psalm 2: 4 en 7 OB

En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeed,
zal Gods besluit aan 't wereldrond doen horen.
Hij sprak tot Mij: "Ik heb heden U geteeld;
Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn eengeboren;
zeg vrij Uw eis; Ik zal Uw macht verhogen,
opdat Uw Naam alom ontzaglijk zij.
Het heidendom ligg' voor Uw stoel gebogen
en 't eind der aard erkenn' Uw heerschappij.

Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,
in Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen,
die Sions Vorst erkennen voor hun Heer.
Welzalig zij, die vast op Hem betrouwen.

Stem

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament lezen we over mensen die opgewekt werden uit de dood. Dat betekende voor hen een terugkeer naar het gewone aardse leven, waarop de dood weer volgde. De opstanding van Christus uit de doden, is van een heel andere orde. Hij stond in stilte op, niemand was erbij. Eerst hebben engelen er van getuigd, later verscheen Jezus zelf aan vele van Zijn volgelingen. Ook keerde Hij niet terug in het gewone aardse leven dat aan de dood onderworpen is. Zijn nieuwe leven is voorgoed aan de dood voorbij. De dood heeft er geen greep op. Het gaat bij de opwekking van Christus dus om de definitieve overwinning van de dood. In het boek Handelingen lezen we dat God Zijn heilig Kind Jezus opgewekt heeft en dat Hij geen verderving meer zal zien. Bij het verrezen lichaam van Christus moeten we denken aan wat Paulus in 1 Kor. 15 schrijft over het

lichaam van de opstanding dat de gelovigen eens zullen dragen. Een geestelijk lichaam, onverderfelijk en onsterfelijk. Luister maar.

Schriftlezing: 1 Kor. 15: 12 - 20

Zingen: Uit aller mond 62: 4

Daar G' U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

Gedicht: dichter: Justus Gesenius (vertaling Lucas Pater)

Wie zou U zijn lof niet wijden?
Gij, die Heer' zijt van heel d' aard,
Hebt, door schuldeloos te lijden,
Ons, gebond'nen vrij verklaard.
Gij, Gods welbemінде Zoon,
Hebt, gedaald van 's hemels troon,
Voor de mens Uw dierbaar leven
Aan de dood ten prooi gegeven.

Leer ons daarom heel ons leven
U, o Jezus, dankbaar zijn.
U zij lof en eer gegeven
Voor Uw bitt're smart en pijn,
Voor Uw felle angst en nood,
Voor uw schuldeloze dood,
Voor Uw liefde die naar waarde
Nooit volprezen wordt op aarde.

Laat, o Heer', Uw bitter lijden
Ons ten spoor zijn, om voortaan
Al wat zondig is te mijden,
Leer ons 't rechte heilpad gaan.
O, wat heeft het U gekost,
Dat G' ons zondaars, hebt verlost.
Breng ons telkens dit te binnen,
Om bestendig U te minnen.

Stem

Altijd, zusters, moeten wij ons blijven herinneren dat Christus overgeleverd is om onze zonden en opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Christus is gestorven, laten wij dood zijn voor de zonde. Christus is verrezen, laten wij leven voor God. Christus ging vanuit deze wereld over naar de Vader; dat ons hart hier niet blijue hangen, maar Hem volg. Christus heeft aan het kruishout gehangen; laten wij onze vleselijke eigenliefde kruisigen. Hij heeft in het graf gelegen; laten wij -met Hem begraven- vergeten wat achter ons ligt. Heel de opbouw van onze vrede ligt bij Hem, door Wiens striemen wij genezen zijn. (Augustinus)

Gedicht: J. Eenkhoorn

Er is een lied: Welk een Vriend is onze Jezus.
Liever gezegd "wat een Verlosser is Hij voor mij."
Wat een zegening dat Hij op aarde is geboren.
Wat een voorrecht dat we bij Hem mogen horen.
Wij, die de liefde van Hem mogen ontvangen.
Gratis en voor niets als we erom verlangen.
Hij droeg onze straf, Hij deed dat uit liefde voor ons.
Voor u, voor jou en voor mij...
Door Hem zijn wij van zonden vrij!
Laten we Hem daarvoor danken en aanbidden
met Psalmen en lofgezangen,... hier in ons midden.

Schriftlezing Romeinen 6: 8 - 12

Zingen: Uit aller mond 82: 2 Op Uw woord o leven van ons leven.

Op Uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht Uws Geestes uitgedreven,
treden w' uit ons zondengraf.
Leer ons dagelijks, leer ons duizendwerven,
in Uw kruisdood meegekruisigd sterven
en herboren, opgestaan,
achter U ten hemel gaan.

Stem

Elke verschijning van de opgestane Christus in de veertig dagen voor Zijn hemelvaart heeft een eigen boodschap en betekenis. Zo heeft Hij bij de verschijning aan de Emmaüsgangers voor alle tijden duidelijk gemaakt dat Hij de Christus der Schriften is. Dit gedeelte uit de Paasgeschiedenis maakt

voor alle tijden duidelijk dat we in de tijd tussen hemelvaart en wederkomst aangewezen zijn op Gods Woord en op niets anders. Alleen dat Woord kan ons leiden en ons in het rechte spoor brengen en houden. Het kan niet sterk genoeg worden beklemtoond: het gaat om de Christus der Schriften. Hij alleen is de kracht en de grond van het leven van alle christenen. De Geest maakt van alle gelovigen schriftuurlijke christenen, die leven uit, bij en naar Gods Woord, omdat in dat Woord Christus zelf naar hen toekomt. Op die Christus mogen we altijd weer terugvallen, Hij blijft bij Zijn Kerk en door Hem komen we eeuwig Thuis!

Hemelvaart

Schriftlezing: Johannes 16: 7

Stem

Na Zijn opstanding is het verzoeningswerk van Christus op aarde voltooid. Zijn aardse leven stond in het teken van het volbrengen van de opdracht van Zijn Vader, die Hem naar deze wereld zond. Nu alles volbracht is, keert Hij terug naar Zijn Vader in de hemel. Ook dit hoort bij Gods heilsplan. Het werk van Christus wordt gevolgd door het werk van de Heilige Geest. Na de verlossing volgt de toepassing van de verkregen verlossing in harten van zondaren. Door Zijn hemelvaart maakt Christus de weg vrij voor de komst van de Heilige Geest. Christus laat Zijn discipelen niet als wezen achter in de wereld. De Heilige Geest wil ons deel geven aan de verkregen verlossing en daarna wil Hij ons erbij bewaren. Daarom gaat de Kerk er niet op achteruit als Christus weggaat. Kohlbrugge zegt: het is voor de bruid van Christus goed, dat Hij naar het lichaam niet meer hier op aarde is; anders zou zij de Trooster niet van de Vader ontvangen en zou ze niets gewaar worden van de Godheid, de majesteit en de genade van haar Bruidegom.

Schriftlezing: Matth. 28: 16 - 20 en Marcus 16: 19 - 20

Zingen: Uit aller mond 113: 1 en 2 (melodie: Sion hoort de wachter zingen)

Alle macht is Mij gegeven:
op aard en hemelhoog verheven
ja overal is Mijn gebied.
Ga naar alle volken henen,
getuig: het heil is nu verschenen,
verkondig wat er is geschied:
het kruis op Golgotha

bracht redding en gena,
Halleluja!
Doe groot en klein
Mijn leerling zijn,
maak heel de aard tot Mijn domein.

Doop, spreek over hen de namen
van Vader, Zoon en Geest tezamen
als teken van het nieuw verbond.
Leer de jong' ren, leer de ouden
wat Ik gebod te onderhouden,
Ik zend u zoals God Mij zond.
En Ik zal met u zijn
tot aan het wereldeind,
alle dagen.
Bid dan en waak,
dien voor Gods zaak,
Hijzelf bekwaamt u voor uw taak.

Of zingen: Psalm 98: 1 en 2 OB

Zingt, zingt een nieuw gezang den Here,
dien groten God, die wond'ren deed.
Zijn rechterhand vol sterkt' en ere,
zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
nu heeft Hij zijn gerechtigheid,
zo vlekkeloos en ongeschonden,
voor 't heidendom ten toon gespreid.

Hij heeft gedacht aan zijn genade,
zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
nu onze God zijn heil ons schenkt.
Juich dan den Heer met blijde galmen,
gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Gedicht: E. Ijskes-Kooger

Zij hebben Hem met weemoed nagestaard

en in hun ogen was een groot verlangen.
Was nu het leven nog de moeite waard?
Hun blikken bleven aan elkander hangen
en ieder wist, wat niemand had gezegd,
dat nu hun weg door God werd omgelegd.

Ze waren slechts discipelen geweest
die zich door Jezus lieten onderwijzen.
Maar nu begon in hun verslagen geest
een onweerstaan' bre zekerheid te rijzen:
dat God hun bevend hart had aangeraakt
en hen tot Zijn apostelen gemaakt.

Luid in hun oren klonk nog Jezus' stem:
"Predik Mijn Woord aan alle creaturen,
wacht op de Trooster te Jeruzalem,
Hij zal u leiden en uw leven sturen".
En al was veel nog moeilijk te verstaan,
gewillig zijn ze in Gods weg gegaan.

Zij hebben zich om Christus' kruis geschaard,
al beukten tegen 't levensschip de golven.
Zij hebben Jezus' woorden trouw bewaard,
al wisten zij zich schapen tussen wolven,
en 't Woord dat in hun harten was gelegd
blijmoedig in de wereld uitgezegd.

Zingen: Psalm 24: 5 OB

Verhoogt, o poorten, nu de boog,
rijst, eeuw' ge deuren, rijst omhoog,
opdat g' uw Koning moogt ontvangen!
Wie is die Vorst, zo groot in kracht?
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht;
Hem eren wij met lofgezangen.

Of: Psalm 24: 4 NB

Omhoog, o poorten, nu omhoog!
Maak hoog en wijd uw oude boog,
want zie, Hij komt, de Vorst der ere.
Wie is die Vorst, zo groot in kracht?

Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij is die Vorst, de Vorst der ere.

Schriftlezing: Psalm 47: 6 - 8

Zingen: Uit aller mond 95: 1 (melodie: Psalm 21)

De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot Zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in Zijn schoonheid staan,
omstraald door morgenlicht,
voor 's Vaders aangezicht.

Of zingen: Psalm 47: 3 OB

God vaart, voor het oog
met gejuich omhoog.
't Schel bazuïngeluid
galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
zingt Zijn wonderdaân,
zingt de schoonste stof,
zingt des Konings lof,
met een zuiv'ren galm,
met een blijden psalm.
Hij, de Vorst der aard',
is die hulde waard.

Stem

De Hemelvaartsdag wordt wel het stiefkind onder de christelijke feestdagen genoemd. Velen koesteren misschien ook wel de gedachte dat de Hemelvaartsdag niet zo belangrijk is en dat het heilsfeit dat we op die dag herdenken, achter staat bij bijv. Pasen en Pinksteren. Toch is niets minder waar dan dat. Het is juist een heel belangrijk feest: een kroningsfeest.

De moderne mens, die vooral in de wetenschap gelooft, vindt het belachelijk om in de hemelvaart te geloven: een Man op een wolk die zomaar buiten de dampkring komt....het ongeloof spot en de moderne theologie verklaart dat hemelvaart betekent dat ons leven een opwaartse richting moet hebben. Laat het u niet aanpraten. Hemelvaart is niet wetenschappelijk te bewijzen. Hemelvaart is een heilsfeit dat we geloven.

Welke betekenis heeft de hemelvaart van Christus voor óns?

Ten eerste is Hij in de hemel onze Pleitbezorger voor het aangezicht van Zijn Vader.

Ten tweede hebben wij in Hem ons lichaam in de hemel tot een betrouwbaar onderpand dat Hij als het Hoofd ons, Zijn leden, ook tot Zich zal nemen.

Ten derde zendt Hij van Zijn kant ons Zijn Geest als onderpand, door Wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is.

Pinksteren

Lezen Joh. 14: 1 - 17

Stem

Het werk van de Zaligmaker is met Zijn hemelvaart niet af. Pas als Hij terugkomt is Zijn werk voltooid. Het betekent dat Hij ook in de hemel Zijn werk voorzet. Wij kijken vaak teveel achterom – alleen naar het kruis, hoogstens ook nog naar de paasmorgen. We moeten vooruitzien naar de morgen van de wederkomst. Intussen is daar de verwachting en het werk van de Geest. De Geest drijft ons uit naar de wederkomst van Jezus. Juist als burgers van de hemel, die nog op aarde zijn, hebben we de Geest zo nodig. Daarom bidden we: Veni Creator Spiritus – Kom Schepper, Geest, bezoek Uw kerk, bezoek ons.

Gedicht, Christien de Priester

Vuur van de Geest,
daal op ons neer
verwarm ons met Uw gloed,
ontsteek in liefde tot de Heer'
laat branden ons gemoed.

Wind van de Geest,
breng ons tezaam
vergader eensgezind,
verenig ons in Jezus' naam
Die jong en oud verbindt

Woord van de Geest,
Daal in ons neer,

vervul ons hart met uree
leer ons te leven tot Gods eer
en niet naar óns idee

Kracht van de Geest,
verleen ons moed,
geef ons in zwakheid kracht,
zodat Gij ons getuigen doet
van 't heil, ons aangebracht.

Lezen Hand. 2: 1 - 4

Zingen: Joh. De Heer 57

Er komen stromen van zegen
dat heeft Gods Woord ons beloofd,
Stromen, verkwikkend als regen,
uloeien tot elk die gelooft.
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder
zend ons die stromen, O Heer'.

Er komen stromen van zegen,
heerlijk, verkwikkend zal 't zijn.
Op de valeien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder
zend ons die stromen, O Heer'.

Er komen stromen van zegen,
zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
geef z' ons voortdurend, O Heer'.
Stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer'.

Stem

We hebben de Heilige Geest zo nodig. Hij wijst in alle nood en dood, zonde en schuld op het dierbare bloed van Christus, op Zijn genade en op Zijn weergaloze zondaarsliefde en trouw. De duivel laat Gods kinderen niet met rust, hij plaagt met de diepste aanvechtingen. De Heilige Geest brengt troost in het hart: 'Troost, troost mijn volk, zal Uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem'. Door die Geest kunnen we vervuld worden met een diepe en vaste vreugde, omdat we uit genade leven.

Zingen: Gezang 192 Gereformeerd liedboek

Ja! de Trooster is gekomen,
Jezus ging van d' aarde heen!
Jezus, van u opgenomen,
liet, o Kerk! u niet alléén!
De Beloofde werd gezonden,
en [de Kracht uit God kwam neêr!](#)
't Past ons juichend, keer op keer,
zijn verschijning te verkonden!
Heden is het Pinksterfeest!
Looft en dankt den Heil'gen Geest

Looft den Geest! Hij zal niet wijken
van de Kerk, met bloed gekocht.
Zijn nabijheid zal steeds blijken,
hoe de Vijand woeden mocht!
Vreest niet, o gezochte schapen,
urees niet wêergevonden ziel,
zo de nacht u overviel!
Zou de Geest des Heeren slapen?
Waakt Hij, schoon geen oog Hem ziet,
voor de kleine kudde niet?

Gedicht H.C. berijmd, H. van 't Veld uit Liederen bij de H.C.

Dit is mijn troost in leven en in sterven
dat niet ikzelf, maar Christus mij regeert;
en dat Hij zo, al wat ik zou bederven,
voor mijn ten goede keert.

En 't is mijn troost: Hij wilde voor mij sterven
heeft met Zijn bloed voor al mijn schuld betaald.
De duivel moet zijn heerschappij nu derven,

de overwinning is door Hem behaald.

En tot mijn troost wil Hij mij zo bewaren,
dat alle ding dient tot mijn zaligheid
en door Zijn Geest wil Hij mij wederbaren,
maakt Hij mijn hart tot dienst aan Hem bereid.

Zingen (op de wijs van Psalm 42)

Bron der hoogste zaligheden,
allerreinste hemelgloed,
trouwe Leidsman hier beneden,
beid' in vreugd en tegenspoed,
Geest des Heeren, steun der Kerk,
zegel van 't verlossingswerk,
aller uromen hoogst verlangen,
heilig, heilig onze zangen!

Uit den hogen wordt G' als regen
overuloedig uitgestort.
En een rijke hemelzegen
kiemt, waar Gij gezonden wordt.
Heil'ge Geest, keer tot mij in
en verander mijne zin,
heilig al mijn geesteskrachten,
die op Uw vernieuwing wachten.

Gij, Gij zijt de beste gave,
die een hart verlangen kan.
Aardse rijkdom, schat of have
hebben daar geen schaduw van.
Kruisig Gij mijn oude zin,
neem geheel mijn wezen in,
en vernieuw mij telken dage,
dat ik Jezus' beelt'nis drage!

Of zingen: Psalm 143: 10 OB

Leer mij, o God van zaligheden,
mijn leven in uw dienst besteden.
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand,
uw goede Geest bestier' mijn schreden

en leid' mij in een effen land.

Gedicht: Nel Benschop uit Vogel van het Woord

Gij hebt ons gezegd, Heer: de velden zijn wit
en rijp staat de oogst op de landen.

Gij wilt dat Uw volk aan het werk gaat en bidt
met 't hart, met de mond en de handen.

Wij kunnen niet veel Heer, wij voelen ons klein.
Toch vragen wij: Laat ons Uw arbeiders zijn.

Gij hebt ons geboden, Heer: predik mijn Woord
en ga in de heggen en stegen!

Mijn huis is gereed: wie Mijn nodiging hoort
vervul Ik met blijdschap en zegen.

Al is uw geloof, uw vertrouwen nog klein,
toch kan ook de zwakste Mijn arbeider zijn.

Gij hebt ons gezegd Heer: wanneer ge gelooft
dan zal Ik uw wonderen wijzen.

Nog deel Ik de vissen, nog breek Ik het brood,
nog wil Ik de duizenden spijzen.

Al was het getal van Mijn jongeren klein,
ontelbaar zal 't volk in de hemelen zijn!

Zend Gij ons dan uit Heer, maar ga met ons mee!

Uw vuurkolom moet voor ons uitgaan;

en baan ons een weg, als het moet door de zee,

Wij zullen in Uw kracht erdoor gaan!

Nu is nog Uw kerk onbeduidend en klein,

maar eens zal de aarde te klein voor haar zijn!

